

Vakantieverslag zomer 2018

14 juli t/m 20 juli 2018, locatie 't Volderke, Dongen

Dit verslag is samengesteld door:

Amy, Assenay, Bram, Eva, Lisa, Michael, Mischa, Misha, Rick en Thijs

Met medewerking van:

Amber, Anne, Daniëlle, Jim, Johan, Marleen en Daniëlle



Stichting ROOS

Leidsevaart 16

2161 AS Lisse

giro 8114855

KvK 28081442

www.stichting-roos.nl



Zaterdag 14 juli 2018

Programma

10.00 uur: Aankomst kinderen
 12.00 uur: Kennismakingsspel
 12.30 uur: Lunch
 14.00 uur: Schat zoeken
 18.00 uur: Avondeten
 19.00 uur: Bingo
 20.30 uur: Douchen en naar bed

Menu

Lunch: Brood met heerlijk beleg
 Diner: Pasta
 Toetje: Vla

Vanaf tien uur konden de kinderen komen op het kampterrein in Dongen voor de Roosweek.

Wat vonden wij het toch leuk dat jullie allemaal waren gekomen. Als we een prijs konden geven aan de grootste kletskaus dan zou die prijs naar Michael gaan. Dit was vanaf het eerste moment al duidelijk, stil zullen we het dus niet krijgen.

Eerst gingen we met elkaar lekker lunchen en hebben we het Rooslied met elkaar gezongen (op de melodie van My bonney is over the ocean).

*We zijn met z'n allen met Roos mee
 En komen dit jaar op TV
 We reizen, we bakken, we zingen
 En iedereen doet lekker met ons mee*

*Samen, ja samen
 Zijn wij de sterren van Roos TV
 Samen, ja samen,
 Winnen we donderdag die trofee!*

Wat werd er toch goed meegezongen met het Rooslied, Bram zong het hardst van allemaal. Na het eten moest er natuurlijk worden opgeruimd, Eva hielp ontzettend goed mee met het opruimen, dit kan zij heel goed. Na de lunch was er tijd om het kampterrein verder te verkennen en gingen we naar een schat zoeken. Iedereen heeft de schat kunnen vinden, Mischa heeft de schat gevonden met de hulp van zijn kompas. Hierdoor konden we niet verdwalen. Iedereen heeft zich toen lekker verkleed tijdens de schat tocht en hebben we tattoos bij elkaar opgeplakt.

We hebben een heerlijk fruithapje op, een rups van druiven en een aardbei. Amy vond hem om te smullen, ze genoot er intens van. Tussen de fruithap door mocht iedereen heerlijk vrij spelen. Michael en Lisa zijn zelfs getrouwd. Dit moest natuurlijk terwijl iedereen naar ze keek en met zijn allen maakte we er een groot feest van. Assenay en Jim hebben zich toen verkleed en gingen de rest even laten schrikken met de mooie maskers die hij heeft meegenomen.

Thijs vraagt aan iedereen hoe leuk hij/zij het hier heeft. Hier krijg je de leukste verhalen uit, Bram wilde graag zijn foto's laten zien en samen hebben Bram en Thijs hier gezellig naar gekeken. Misha en Rick hebben heerlijk naast elkaar gezeten in de luie stoel die op het veldje staat en hebben hier lekker met elkaar kunnen kletsen. Hierna hebben we gegeten en hebben we heerlijk pasta op. De pasta was zo lekker dat Anne en Johan stiekem 's avonds, toen iedereen naar bed was, hebben gekeken of er nog meer was.

Zondag 15 juli 2018

Programma

09.00 uur: Ontbijt
 10.00 uur: Ochtendgymnastiek
 11.00 uur: CreaDoe
 12.00 uur: Lunch
 13.30 uur: Speelpark Pukkemuk
 18.00 uur: Avondeten
 19.00 uur: Pictionary
 20.00 uur: Spelletjes spelen

Menu

Ontbijt: Boterhammen met kaas, hagelslag en dergelijke
 Lunch: Tomatensoep
 Diner: Nasi
 Toetje: Hele lekkere bolletjes vla

De kinderen stonden vandaag vroeg op om aan de eerste volle dag van het Rooskamp te beginnen. Eva en Lisa waren zo moe van de leuke eerste dag, dat ze bijna niet wakker waren te krijgen. We begonnen de dag met een lekker ontbijt waar we natuurlijk weer het Rooslied zongen. Michael vond dit heel leuk en had het hele lied een grote glimlach op zijn gezicht. Na het ontbijt was het tijd om de brieven naar huis te schrijven. Iedereen ging met de vele knutselspullen aan de slag. Mischa maakte een hele mooie tekening op de kaart voor zijn ouders. En Misha schreef wel 4 kaarten! Tijdens het schrijven kreeg iedereen een lekker fruithapje van Jim. Dit keer waren dit pannenkoeken met aardbeien. Mhmmmmm!

Na de kaarten te hebben geschreven was het tijd om nog even buiten te spelen. Rick ging weer lekker skelteren en Bram was druk bezig met het lezen van zijn boekjes. Vervolgens gingen we aan de lekkere lunch van Marleen, tomatensoep met brood. Iedereen was lekker aan het smikkelen. Ook hadden we een gast tijdens het eten, de moeder van Amy.

In de middag gingen we samen naar Pukkemuk, een heel mooi speelpark. Iedereen trok zijn oranje Roosshirt aan, pakte zijn tas en stapte de bus in om erheen te gaan. Thijs vond het heel leuk in het sprookjesbos en keek zijn ogen uit. Ook Assenay had het heel erg naar zijn zin en genoot van alles.

Er waren ook dieren in Pukkemuk. Geitjes, een ezel, kangoeroes, kippen en pauwen. Rick vond de geitjes zo lief dat hij deze ging aaien. We

hebben natuurlijk ook veel foto's gemaakt tijdens ons bezoek bij Pukkemuk. In het sprookjesbos gingen Thijs en Marleen samen op de foto.

Daarna was het weer tijd om terug naar huis te gaan en lekker te eten. Voor het eten werd er nog een watergevecht gehouden door de leiding om even af te koelen. Na het watergevecht gingen we aan de lekkere nasi van Johan. Eva hielp heel goed met koken en borden uitserveren. Ook hier zongen we natuurlijk weer het Rooslied. Bram genoot hier weer heel erg van.

Na het eten was het tijd voor een potje pictionary. Mischa maakte met zijn tekentalenten mooie plaatjes die iedereen meteen kon raden. Ook Lisa deed goed mee! Thijs merkte dat zijn team aan het verliezen was en liep toen maar over naar het winnende team. Daarna werd er nog even buiten gespeeld en wat gedronken en chips gegeten. Rick en Mischa vonden de ondergaande zon zo mooi, dat ze hier op een stoeltje naar gingen kijken. Michael en Lisa hadden muziek op gezet en waren hier lekker op aan het dansen. Eva, Thijs, Misha en Jim speelde nog een potje memory. Toen was het tijd voor bed en was de eerste volle Roosdag alweer om!

Maandag 16 juli 2018

Programma

09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ochtendgymnastiek
11.00 uur: CreaDoe
12.30 uur: Lunch
14.30 uur: Flessenvoetbal
18.00 uur: Avondeten
19.30 uur: Roos-Quiz

Menu

Ontbijt: Brood met allerlei beleg
Lunch: Tosti's
Diner: Pizza

Vandaag was het WK-dag bij Roos! Nadat Frankrijk gisteren heeft laten zien wereldkampioen te zijn, gingen wij vandaag laten zien hoe goed wij zijn.

De dag begon met het dagelijkse 'Hart van Roos', dit is een plaatselijk televisieprogramma waarin Roosje Bloosje (met zwart haar) en Fleurtje Kleurtje (met blond en gekleurd haar) dagelijks vertellen wat er die dag gaat gebeuren. De Again-man (gekleurde vogel) vertelde zoals iedere dag het weer! Het zou weer ruim 30 graden worden! Wat een fantastisch weer hebben we deze week! We zijn echte bofkonten!

Na het overheerlijke ontbijt gingen we voetbalshirts maken. Op de achterkant een cijfer en op de voorkant de namen van de voetballers. Deze shirts kwamen later op de dag nog goed van pas! Er was uiteraard weer een heerlijk fruitspektakel, met een cocktail van diverse soorten fruit. Echt onwijs lekker! Met de lunch hadden we rijkelijk belegde tosti's, zowel met kaas als met ham-kaas. Iedereen zat te smullen.

Tijdens het middagspel deden we flessenvoetbal op het grote voetbalveld. Iedereen werd met z'n tweeën in een team verdeeld. De één beschermde de volle fles water, terwijl de ander moest proberen om met de bal de flessen van de andere teams om te schieten. Daarna hebben we nog een echte voetbalwedstrijd gespeeld. De T-shirts van de ochtend kwamen toen goed van pas! Het was wel wat vermoeiend, want het was die dag 32 graden. Een Roos-record!

In de avond kwamen de echte pizzabakkers in ons los! We mochten allemaal ons eigen pizza uitrollen en daarna versieren met ons favoriete beleg. Dit kon eigenlijk ook alleen maar goed gaan smaken. Iedereen heeft zijn bordje leeggegeten.

Nadat we hadden afgewassen en opgeruimd konden we ons gaan klaarmaken voor de Roos-Quiz! De 3 teams waren enorm fanatiek en wisten echt verrassend veel. Aan het eind was er dus niet echt 1 winnaar, maar waren we allemaal een winnaar. Na deze lange, warme en drukke dag waren we allemaal erg moe en zijn lekker gaan dromen over de dagen die nog gaan komen!

Dinsdag 17 juli 2018

Programma

09.00 uur: Ontbijt
 10.00 uur: Ochtendgymnastiek
 11.00 uur CreaDoe
 12.30 uur: Lunch
 14.00 uur: Zwembad
 18.00 uur: Avondeten
 19.30 uur: Film kijken

Menu

Ontbijt: Lekker boterhammen
 Lunch: Gebakken ei
 Diner: Broodjes hamburger

De ochtend begon voor iedereen al vroeg met een lekker ontbijtje, wat de bodem zal moeten leggen voor een geweldige, maar vermoeiende dag. Tijdens dit ontbijtje kwam Roosje Bloosje en Fleurtje Kleurtje nogmaals voor het ochtendnieuws op de Roos TV, zij gaven aan dat deze dinsdag niet zomaar een normale dinsdag was. Het was namelijk de dag waarop meneer Jim zijn verjaardag viert, wat natuurlijk door iedereen gevierd moest gaan worden. En ter gelegenheid van de verjaardag was het plan om 's middags met zijn allen naar het zwembad te gaan.

Na dit lekkere ontbijt was het tijd om te knutselen voor een leuke verrassing voor meneer Jim. Iedereen deed zijn uiterste best om een schitterende tekening te maken die uiteindelijk gebundeld werden tot een geheel. Zo maakte Eva wel meerdere tekeningen, waarna het vrijwel onmogelijk was om te bepalen welke beter was aangezien ze allemaal schitterend waren. Assenay maakte een tekening van een alfabet, wat daarna vooraan aan het boekje kwam te staan. De tijd vloog voorbij waardoor het alweer tijd was voor de lunch. Ditmaal stond gebakken ei op een lekkere boterham op het programma, gemaakt door Daniëlle met hulp van meerdere lieve kinderen.

Aan het einde van de lunch was het dan ook tijd om Jim in het zonnetje te zetten door middel van een aantal leuke cadeaus die door iedereen gebruikt konden worden. Zo gaf Bram een ruggenkrabber, Misha gaf een massagemiddel voor het hoofd en Assenay een schitterend nieuwe voetbal. De lunch moest snel worden opgeruimd aangezien om 2 uur de bus al weer voor de deur zou staan om ons naar het zwembad te brengen.

Eenmaal bij het zwembad was iedereen aan het trappelen om snel naar binnen te gaan en zo snel mogelijk het lekkere water aan te raken. Zo was Michael als eerste van iedereen bij de douches om zich nat te maken om dan zo snel mogelijk naar de glijbaan te gaan waar hij het komende uur op en af ging.

Iedereen had het naar zijn zin, zo lagen Thijs, Lisa en Bram heerlijk in het pierenbadje te genieten van de rust en het heerlijke water. Terwijl Misha, Rick en Lisa het heerlijk vonden om in het buitenbad rondjes te zwemmen. Mischa was zichtbaar aan het genieten van al het water en kon zichzelf geweldig uiten met behulp van zijn speeltjes.

Jammer genoeg werd het tijd om naar huis toe te gaan, waar heerlijke broodjes hamburger op ons lagen te wachten. Die waren binnen korte tijd allemaal opgepeuzeld door de verhongerde buikjes van iedereen. En het mooiste van alles was dat iedereen er wel 3 in totaal mocht hebben!

De dag werd afgesloten met een leuke Pixar film waarin er veel werd gezongen. Lisa, Michael en Rick gingen helemaal op in de film, terwijl sommigen juist in slaap vielen na de zwaar spannende dag, bijvoorbeeld meneer Jim die op zijn 60ste verjaardag al zijn energie verbruikt had. Dus werd het tijd om naar bed te gaan en lekker naar dromenland te gaan, aangezien morgen weer een zeer leuke dag zou gaan worden. Welterusten!

Woensdag 18 juli 2018

Programma

09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ochtendgymnastiek
11.00 uur: CreaDoe
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Trekkertocht
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Sluipspel

Menu

Ontbijt: Brood met vele soorten beleg
Lunch: Worstenbroodjes
Diner: Macaroni

Na een vermoeiende zwemdag mochten we vandaag iets langer blijven liggen. Vooral de meiden, Lisa & Eva, vonden dit erg fijn. Na het 'Hart van Roos' startte we de dag met een rustig ontbijt, iedereen moest nog een beetje wakker worden.

Na het ontbijt stond ochtendgymnastiek op het programma en dit kwam als geroepen. De dansjuf, vrijwilliger Daniëlle G, kreeg bijna iedereen aan het dansen. Rick, Lisa & Mischa kenden heel veel dansspasjes en iedereen zat weer vol energie. Na dit energieke dansuur moest ons energie level weer aangevuld worden en heeft vrijwilliger Jim het heerlijke fruitspektakel verzorgd. Een auto van banaan met kiwi wielen en een poppetje van aardbei en kers waren dit keer in elkaar gefröbeld. Toen onze buiken gevuld waren mochten we weer even spelen en muziek luisteren tot de lunch.

De lunch werd verzorgd door vrijwilliger Amber en de (vegetarische) worstenbroodjes stonden op het menu. Zoals tijdens elke maaltijd, zat ook nu Misha weer heerlijk te eten.

Na de lunch werden we opgehaald door de trekker. Tijdens de trekkertocht zongen we luidkeels met de muziek mee en werd er gedanst door Assenay en vrijwilligers Anne en Marleen. We reden door verschillende omliggende dorpjes en arriveerden bij de trekkerchauffeur bij de boerderij. Hier kregen we een ijsje en mochten we spelen. Een hele gigantische tuin met een groot grasveld, jeu de boules baan, schommels, trampoline en zelfs een zwembad. Bram vermaakte zich op de schommel en Michael & Thijs op de trampoline. Aan het einde van de middag werden we weer naar het huisje gebracht.

Het avondeten, macaroni met salade, werd bereid door de vrijwilligers Amber, Johan en Daniëlle W, terwijl iedereen zelf mocht spelen. Van Uno tot sjoelen, iedereen vermaakte zich.

Na het eten hebben we het sluipspel gedaan. De groep werd in tweeën gesplitst, team blauw en team rood. Beide teams moesten de ballen zoeken, die verstopt waren, in de kleur van het team, maar pas op voor de tikkers (Johan en Jim) ... als je getikt was mocht je 1 minuut niet meedoen. Team blauw wist voor het eerst alle blauwe ballen te bemachtigen. Iedereen mocht een cadeautje uitzoeken. Nog een glaasje limonade en iedereen ging op tijd naar bed, want morgen is de laatste avond, de bonte avond met disco en daar moeten we fris voor zijn!

Donderdag 19 juli 2018

Programma

09.00 uur: Ontbijt
 10.00 uur: Ochtendgymnastiek
 11.00 uur: CreaDoe
 12.30 uur: Lunch
 14.00 uur: Vossenjacht
 18.00 uur: Avondeten
 19.00 uur: Aankleden voor bonte avond
 20.00 uur: Bonte Avond

Menu

Ontbijt: Brood en beleg
 Lunch: Pannenkoeken
 Diner: Patat van de tafel

Vandaag was de allerlaatste dag en deze begonnen we goed met een heerlijk ontbijt. Michael maakte weer een heerlijke boterham met chocoladepasta, schuddebuikjes en hagelslag en Bram zong heel hard mee met het Rooslied.

Na het lekkere ontbijt gingen we met zijn allen oefenen voor de bonte avond. Alle kinderen mochten liedjes en verkleedkleden uitzoeken. Thijs had een hele mooie jurk gekozen, Lisa een mooie Hawaii rok en Misha een boevenpak. Jim maakte weer een heerlijk fruitspektakel wat de kinderen tijdens het oefenen lekker hebben opgegeten.

Als lunch hadden we hele lekkere pannenkoeken gemaakt door kampleidster Daniëlle. Eva maakte een pannenkoek met kaas en Mischa kon niet stoppen met pannenkoeken eten. Rick hielp na het pannenkoeken eten heel goed met opruimen waardoor we snel konden starten met het volgende spel namelijk de vossenjacht. Door middel van foto's moesten de kinderen onder begeleiding op zoek naar de vossen. Wanneer ze de vos gevonden hadden moesten ze een opdracht uitvoeren. Als dit lukte gingen ze met de vos op de foto en mochten ze door naar de volgende. De kinderen vonden dit erg leuk om te doen en moesten lachen om hoe de vossen verkleed waren.

Na dit intensieve middagspel gingen alle kinderen rustig hun eigen gang en speelden ze spelletjes, luisterden muziek of gingen even een middagdutje doen. Allemaal waren ze aan het wachten op de leukste en lekkerste maaltijd van de week: patat van de tafel. Op de tafel had de begeleiding een bord van mayonaise en bestek van ketchup getekend. Al

het patat en de snacks werden op tafel gelegd en zo kon iedereen heerlijk smullen. Assenay had twee lekkere kaassoufflés en genoot hier lekker van.

's Avonds was het moment waar iedereen op gewacht had eindelijk zo ver: DE BONTE AVOND. Onze presentator Jim kondigde de eerste act aan namelijk Misha met het nummer Champs Ellyses, hij zong het nummer hartstikke goed. Daarna was Rick aan de beurt en danste op het nummer 'Lachen in de regen' van Tim Douwsma. Als derde was Lisa aan de beurt en ze stond lekker te shaken op het nummer 'Oya Le Le' van K3. Johan en Amber deden samen een nummer van Bruno Mars en ze konden echt heel goed dansen en zingen. Eva vond haar optreden aan het begin een beetje spannend maar herpakte zich snel en deed een hele mooie dans op het nummer 'Pina Colada' van K3. Mischa danste op het nummer 'Welkom in mijn hart' van Jan Smit en gebruikte hierbij mooie attributen.

Na een korte pauze met wat drinken en wat lekkers was Assenay aan de beurt met een nummer van het Huis Anubis en zorgde ervoor dat iedereen met hem op de dansvloer kwam zingen en dansen. Michael en Thijs deden allebei het nummer 'Leef' van Andre Hazes jr. en kregen allebei een hard applaus. Tussen alle optredens door deden Jim en Anne samen nog een heel mooi duet. Het slot was een act van de begeleiding die hun mooie danskunsten lieten zien.

De avond hebben we afgesloten met een disco met alle lekkere nummers van de afgelopen week. De kinderen en de begeleiders dansten allemaal zo goed dat we al snel uitgeput waren. Daarom gingen we douchen en naar bed, dromen over de leuke week die we met zijn allen gehad hebben.

Vrijdag 20 juli 2018

Programma

Heel vroeg opstaan

08.30 uur: Ontbijt

10.00 uur: Ouders komen

11.00 uur: Afscheid

Helaas zit de Roosweek er weer op. We hebben genoten en hopen dat jullie dat ook gedaan hebben. Bedankt voor een geweldige week en hopelijk tot volgend jaar!