

# Vakantieverslag zomer 2018

21 juli t/m 27 juli 2018, locatie 't Volderke, Dongen

Dit verslag is samengesteld door:

Charlotte, Dominique, Famke, Jurre, Leo, Lotte, Nicky,  
Péter en Sophie

Met medewerking van:

Amy, Anne, Germaine, Jessica, Rens en Meike



**Stichting ROOS**

Leidsevaart 16  
2161 AS Lisse

giro 8114855  
KvK 28081442  
[www.stichting-roos.nl](http://www.stichting-roos.nl)



## **Zaterdag 23 juli 2018**

### **Programma op Pippi dag**

- 10.00 uur: Aankomst kinderen
- 12.00 uur: Kennismakingsspel
- 12.30 uur: Lunch
- 14.00 uur: Kennismakingsspelletje: stand in de mand
- 15.00 uur: Bingo
- 18.00 uur: Avondeten
- 19.00 uur: Een duik in het badje

### **Menu**

- Diner: Spaghetti
- Toetje: vanille- en chocoladevla

### **Bijzonderheden**

Vandaag zijn we na een lange reis met de auto bij Roos aangekomen. Famke slaapt bij Lotte en Dominique op de kamer. Ze vindt het erg leuk dat ze weer bij Lotte mag slapen net als vorig jaar, dat wordt vast weer gezellig! Na het afscheid nemen van papa en mama hebben we nog even buiten gespeeld en daarna zijn we samen gaan lunchen. Ah, lekker daar zijn we wel aan toe.

Na de lunch hebben we in de warme zon het kennismakingsspel gedaan. Stand in de mand en de bal is voor.. Zo leerden we elkaars namen kennen. Degene waarvan naam werd genoemd moest de bal vangen en door iemands poortje gooien.

Om af te koelen kregen we daarna een heel lekker ijsje. Het leek op een raket maar het had de kleuren van de vlag van Nederland. We hebben ook nog verhalenbingo gedaan. Elke dag een ander verhaaltje met getallen erin. We moeten goed luisteren of we de getallen van onze bingokaart horen. Sophie vond dat we erg lekker hebben gegeten. We kregen bij het avondeten lekker spaghetti met rode saus en als toetje chocolade en vanille vla! Dat was smullen.

Famke vond vandaag het zwemmen het allerleukste. Na het avondeten konden we lekker in het buitenbadje. We hadden het wel al snel koud dus toen hebben we lekker gedoucht en zijn we op tijd ons bedje ingekropen.

**Zondag 24 juli 2018**

***Programma op Tarzan dag***

08.30 uur: Ontbijt

10.00 uur: Bingo en CreaDoe met apenmaskers

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Speeltuin Pukkemuk

18.00 uur: Avondeten

***Menu***

Diner: nasi

***Bijzonderheden***

De heren waren om 7:00 al klaarwakker, Leo en Jurre waren zelfs al aangekleed. Eenmaal ontbeten, waar we lekker lang over hebben gedaan, waren we klaar voor de dag. Toen iedereen de tanden had gepoetst, gingen we bingoën. Amy vertelde een spannend verhaal over hoe Tarzan de vader van Jane redde. Amy had apenmaskers meegenomen die de kinderen mochten inkleuren. Jurre had hier niet veel plezier in en was na een paar streepjes kleuren klaar om te gaan voetballen. Leo had het wel erg naar zijn zin en heeft een mooie groene aap geschilderd.

Voor de lunch kwam er visite, de broer en zus van Meike. Dominique, Famke en Lotte herkenden hen nog van vorig jaar. Gezellig!

Na de lunch kregen we allemaal een oranje roosshirt aan, want we gingen naar de speeltuin met de bus. Zin in! We hebben ons in de speeltuin allemaal heerlijk vermaakt. Leo, Sophie en Nicky hebben samen met Germaine op een grote wip gezeten. En Dominique stoof meteen naar de kabelbaan en Péter bemachtigde een plek op een grote skelter. Famke, Lotte en Jurre gingen samen met Rens de binnenspeeltuin verkennen, dat was leuk, maar ook wel erg warm. Charlotte had andere plannen in die warmte, de waterspeeltuin! Zwemkleding aan en spelen maar. Al snel kwamen alle kinderen naar de waterspeeltuin en hebben we met z'n allen lekker gespetterd. Er was een snelle en een langzame glijbaan en een grote bak water die omviel als ie vol was. De echte durfals gingen eronder staan om daarop te wachten.

Van spelen wordt je moe en hongerig, en de visite had appeltaart meegenomen, dus dat werd smullen. Mmmmmm! Sommigen gingen daarna op een groot luchtkussen spelen, terwijl anderen nog even de waterspeeltuin in gingen, gewoon lekker bleven kletsen bij een koel glas limonade of het sprookjesbos verkenden. Om 16.30 was het tijd om te gaan, we waren ook allemaal best wel moe.

's Avonds hebben we nasi gegeten, met lekker veel kroepoek. Dat vonden Charlotte, Lotte, Leo en Sophie heerlijk, en ze verdeelden de buit netjes. Daarna werden er nog even spelletjes gespeeld en nam Charlotte nog een



frisse duik in het badje. Maar al snel lag iedereen heerlijk te slapen. Dit was een vermoeiende dag, morgen weer fris op voor meer leuke dingen!

**Maandag 26 juli 2018**

***Programma op Ratatouille dag***

- 08.30 uur: Ontbijt
- 10.00 uur: Bingo en CreaDoe met koksmutsen
- 12.30 uur: Lunch
- 14.00 uur: Watergevecht
- 18.00 uur: Avondeten
- 19.00 uur: Spelletjes en voorlezen

***Menu***

- Diner: zelfgemaakte pizza
- Toetje: cake met slagroom

***Bijzonderheden***

Vandaag is het thema Ratatouille. Na het ontbijt hebben we in de partytent bingo gespeeld. Er werd een verhaal verteld over ratatouille met cijfers erin dan konden we kruisjes op de bingokaart zetten. Na de bingo was er knutselen. We hebben koksmutsen versierd met verf, stiften en stickers. Nicky heeft zijn koksmuts versierd met stickers, maar wilde m daarna niet op zetten. Jurre had zijn muts geveerd en liep met een nog natte muts tegen de partytent aan. Die is nu ook een beetje groen. Na het middageten heeft iedereen zijn zwemkleding aangedaan en hebben we een watergevecht gedaan. Sophie, Leo, Peter, Dominique, Famke en Charlotte deden mee aan het watergevecht. Ze gingen de begeleiders helemaal nat maken. Peter en Leo waren erg fanatiek en renden allebei hard weg als iemand hen nat wilde maken. Peter rende zo de bosjes in, daar hield hij een mooie glitterpleister aan over. Jurre en Famke lagen na een tijdje te relaxen en te kijken op de blauwe ligkussens. Lotte en Nicky zaten lekker binnen met een muziekje aan. Daarna zijn er nog spelletjes gedaan, zoals 'mens erger je niet' en 'één-twee K3', 'Wat ben ik?' en 'uno'. Sophie en Charlotte hebben kwartet gespeeld en de begeleider ingemaakt. Peter heeft gewonnen met monopolie. Aan het einde van de middag mochten we onze pizza's versieren. De pizza's werden versierd met salami, ham, ui, paprika, tomaat, champignons en mozzarella. Iedereen had een vlaggetje in de pizza zodat iedereen zijn eigen pizza kon eten. We mochten de pizza's eten, terwijl de begeleiders de serveerders waren, net als in een restaurant. Na het avondeten gingen we zingen voor Dominique haar verjaardag, iedereen zong hard mee! We gingen cakejes versieren met slagroom en gekleurde discodips. De tafel zat vol met kids met witte neuzen. Voordat er gedoucht werd, hebben Sophie, Jurre en Peter nog even gedanst op de stoere muziek terwijl Nicky de trampoline gevonden had. Voor het slapen hebben Nicky en Peter naar een sprookjesverhaal geluisterd en heeft Sophie uit haar eigen boek weer verder gelezen.



**Dinsdag 26 juli 2018**

***Programma op Nemo dag***

08.30 uur: Ontbijt  
 10.00 uur: Bingo en CreaDoe met vissen  
 12.30 uur: Lunch  
 14.00 uur: Zwemmen  
 18.00 uur: Avondeten

***Menu***

Lunch: broodje knakworst  
 Diner: gebakken aardappeltjes met een hamburger en spercie bonen of worteltjes van de catering  
 Toetje: een ijsje

***Bijzonderheden***

Deze ochtend waren we weer vroeg wakker, om 7 uur kwamen eindelijk de begeleiders ook uit hun bed. Dominique, Lotte, Famke, Nicky, Péter en Leo zaten in hun pyjama's op de bank. Leo vertelde dat hij zich eerst had aangekleed, maar toch weer terug in pyjama had gehesen. Charlotte, Sophie en Jurre bleven nog even liggen, en hebben een beetje uitgeslapen. Er werd thee gezet en na het verkleden naar de kleding van vandaag konden we al gauw aan tafel. We hebben allemaal een broodje gegeten en Nicky heeft lekker yoghurt gegeten. Na het afruimen van de tafel konden we nog even rustig aan doen. Even laten konden we naar buiten voor de bingo. Toen werd het verhaal verteld van Finding Nemo. Daarna mochten we een eigen vis maken van een klein kartonnen bordje. Dominique heeft stiften hiervoor gebruikt. Lotte heeft wederom lekker geverfd, net zoals Famke. Zij houdt erg van glitterverf. We mochten de ogen er op plakken en de eigen gekozen kleur vinnen werden uit karton geknipt. Sophie heeft zelf de vinnen geknipt, een paarse en twee rode vinnen voor haar vis. We vonden het een hele leuke knutsel! Natuurlijk kregen we na de knutsel een schaalje fruit. Dominique en Lotte houden erg van appel en banaan, maar Sophie en Charlotte houden van watermeloen. Uiteraard heeft Dominique mens-erger-je-niet gespeeld en gewonnen van Jessica. Famke heeft winkelwedstrijd van K3 gespeeld met Amy, Charlotte en Lotte. Verder werd er nog gekleurd, en werd er een mooie Kleine Zeemeermin puzzel gemaakt door Leo en Rens. De visite kwam langs: Marieke, een vriendin van Meike. Het was heel gezellig en we kamen erachter dat Marieke heel erg van muziek houdt. Al gauw moesten we de zwemkleding aandoen en de tassen pakken: we gingen naar het zwembad! We stonden ruim op tijd klaar, maar helaas was de bus veel te laat: ruim een half uur! We hebben dus op de mobiel van Marieke

“busje komt zo” en andere leuke nummers afgespeeld en natuurlijk “wielen van de bus” gezongen. Daardoor duurde het ietsje minder lang. Eenmaal aangekomen bij het zwembad hebben we heerlijk in het diepe water gezwommen, zijn we heel vaak van de glijbaan afgekomen en hebben we in het ondiepe water veel gespeeld. Leo deed een zwemwedstrijdje met Meike, hij won natuurlijk want hij zwemt superhard. Nicky was bijna niet van de glijbaan weg te slaan! Net als Lotte en Sophie trouwens, die hand in hand naar boven liepen waar Lotte haar uitlegde dat ze moesten wachten met glijden tot het lampje groen werd. Charlotte en Dominique hebben even buiten gezwommen, maar vonden dat toch te koud, lekker weer naar het warme binnenzwembad dan maar. Famke en Dominique hebben lekker gedobberd in het diepe bad, ieder in/op een eigen band. Jurre heeft het ook heel erg leuk gehad in het ondiepe water met Germaine. En Péter, die heeft alles geprobeerd: glijbaan, diepe bad, buitenbad, alles was leuk! We hebben nog lekker appel- of sinaasappelsap gehad met een zakje chips erbij. Nog even zwemmen en toen was het tijd om alle waterratjes te verzamelen en te gaan douchen. We vonden het heel fijn om weer even in de bus uit te rusten van al dat gezwem. De bus kwam een half uurtje later, omdat ie ons ook een half uur te laat bij het zwembad had afgezet. Goed geregeld!

Thuis konden we bijna meteen aan tafel voor het avondmaal. We hebben lekker aardappeltjes, boontjes en/of worteltjes en hamburger gegeten. We vonden het erg lekker. Als toetje hadden we een lekker ijsje om af te koelen of mochten we chocolade- en vanillevla. Nu zitten we lekker aan de thee, want we zijn erg moe van al het zwemmen...

Woensdag 27 juli 2018

### **Programma**

08.30 uur: Ontbijt

10.00 uur: Waterspelletjes

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Bingo en CreaDoe met superheldenpakken

18.00 uur: Avondeten

19.30 uur: Speurtocht

### **Menu**

Lunch: Groente-, tomaten- of kippensoep

Diner: Pannekoeken

### **Bijzonderheden**

Oef wat is het warm vandaag! Daarom hebben we de vaste dagplanning maar omgegooid, vandaag tropenROOSter. 's Ochtends na het ontbijt was het nog redelijk koel dus hebben we waterspelletjes gedaan. Overgooien met waterbalonnen was heel leuk, maar we werden er niet echt nat van. Want iedereen kon goed vangen of stapte op tijd opzij. Daarna een potje flessenvoetbal. Famke heeft de fles van haar en Lotte goed beschermd, terwijl Lotte eropuit ging om andere flessen om te schieten. Péter zette al zijn voetbalkunsten in om langs Germaine te komen en Dominique liet zien dat ze ook een goed balletje kan trappen.

Bij de lunch hadden we allemaal een kommetje soep, lekkerrrr! Daarna hebben we dan eindelijk ons ochtendprogramma gedaan. Het was incrediblesdag, dus hebben we eerst het bingoverhaal over de superhelden geluisterd. Daarna hebben we allemaal een heel mooi superheldenpak gemaakt. Er werd gekleurd, geplakt en geverfd (zelfs op Famkes been en een beetje op de tegels) en na dat harde werken kwamen alle kinderen met een heel mooi pak aan weer naar binnen. Péter wilde een masker voor bij zijn pak, dat heeft Jessica voor hem gemaakt. De rest van de middag heeft iedereen rustig binnen gespeeld, alleen Péter, Nicky en Dominique waagden zich af en toe buiten om de trampoline of de skelter op te zoeken. Leo heeft heel veel Cars-puzzels gemaakt, hoe moeilijker hoe leuker! De anderen hebben spelletjes gedaan, muziek geluisterd en verhaaltjes van Jip en Janneke geluisterd. Echt een luie vakantiemiddag zoals je die af en toe best wel mag hebben.

Bij het avondeten hadden we pannenkoeken met allerlei soorten beleg: spek, kaas, suiker, stroop, banaan en chocopasta. Er werden heel wat combinaties geprobeerd! Daarna hebben we dichte schoenen aan gedaan, want we moeten op zoek naar de disneyfiguren die Walt verloren is in het bos achter ons huis. Omdat we nog even moesten wachten, heeft Anne voorgelezen over Hans en Grietje. We hebben allemaal heel aandachtig zitten luisteren. En dit verhaal maakte de speurtocht nog spannender, want



zagen we niet ergens het huisje van de heks? Jurre wilde liever het einde van het verhaal horen en ging niet mee met de speurtocht. De rest ging met dichte schoenen en ingesmeerd met muggenspul het bos in.

Tijdens de speurtocht moesten we plaatjes zoeken van disneyfiguren en bij elk plaatje moesten we een opdracht doen. Voor Pippi moesten we een bal zo ver mogelijk gooien, dat ging Nicky goed af. Voor Nemo deden we haaien-vistikkertje, Péter was de haai en kreeg maar net Leo, de snelste vis, te pakken. Voor ratatouille moesten we elkaar geblinddoekt over een parcours helpen, Sophie loodste zonder twijfel Charlotte veilig over de lijn en Dominique hielp Lotte heel goed. Bij Tarzan moesten we allemaal een dierengeluid maken, de hele dierentuin kwam voorbij. En toen hadden we alle verloren figuren weer gevonden. We vonden het een leuke speurtocht, alleen Famke vond het jammer dat we niet meer naar iets hoefde te zoeken dat verstopt zat. Maar gelukkig kon ze Walt dat foutje wel vergeven.

Ineens was het al heel laat, dus ging iedereen lekker slapen. Morgen een nieuwe dag, alweer de laatste van deze Roosweek.

**Donderdag 28 juli 2018**

***Programma op Hollywooddag***

08.30 uur: Ontbijt  
 10.00 uur: CreaDoe met popcornzakjes  
 12.30 uur: Lunch  
 14.00 uur: Watergevecht en zeepglijbaan  
 18.00 uur: Avondeten  
 19.30 uur: Bonte Avond

***Menu***

Diner: Patat van de tafel met een kroket, kaassoufflé of frikandel  
 Toetje: slagroomijs en stracciatella-ijs

***Bijzonderheden***

Deze ochtend was iedereen weer lekker vroeg wakker. Sophie had echt pech vandaag, ze was ziek. Af en toe kwam ze toch even bij de groep zitten, maar daarna weer snel op de bank met Jip en Janneke verhaaltjes. Voordat we gingen eten hebben we natuurlijk eerst het Rooslied gezongen. Jurre heeft 3 boterhammen gegeten, en Charlotte heeft er 4 gegeten met chocopasta en hagelslag, een leuke combinatie. Nicky had eerst een schaaltje yoghurt met fruit, en toen nog wat boterhammen. Na het tandenpoetsen was het tijd voor de verhalenbingo, de allerlaatste van deze week. Iedereen had Bingo! Toen kreeg iedereen als prijs een coole gele zonnebril.

Tijdens de crea-doe hebben we frietzakjes gemaakt. Deze frietzakjes waren niet voor friet, maar voor popcorn. Deze popcorn zouden we gaan eten bij de bonte avond. Na het fruit kwam er alweer visite, dat vonden we allemaal gezellig! Charlotte begon toen vast met zwemmen, waarna bijna iedereen meedeed aan het watergevecht. Jurre niet, die ging even uitrusten. Vooral Nicky vond het watergevecht heel leuk. Hij had er veel lol in om de begeleiding nat te spuiten. Dominique vond het eerst wel spannend en wilde alleen maar natte benen, maar toen ze zelf iedereen ging natspuiten, was dat natuurlijk niet meer te houden. Péter rende steeds hard weg nadat hij iemand natspoot, zo werd hij bijna niet nat. En Leo vond het helemaal niet erg om nat te worden, hij gooide zelfs een hele bak water over zichzelf heen. We hadden het niet meer warm na dit watergevecht! Maar daarna was het nog niet uit met de waterpret, de visite had namelijk 2 zeilen meegenomen. Deze konden we gebruiken om met water en sop te gaan buikglijden. Dat ging eerst een beetje moeizaam, Charlotte, Peter, Dominique, Lotte en Famke hadden het geprobeerd, maar de grond was toch iets te hobbelig en hard. Toen kwam er een oplossing: we hadden een opblaasbare schildpad. Daar kon iedereen op gaan liggen terwijl de begeleiders hen op het zeil vooruit sleepten. Dat was wat fijner voor de knieën en heel leuk. Een keer ging de schildpad er zonder Lotte

vandoor, verbaasd lag ze ineens op het zeil. Daar konden we allemaal wel om lachen.

Het avondeten was 1 groot feest. We hadden een patat tafel gemaakt. Jurre wilde liever een bord, maar verder heeft iedereen lekker gesmikkeld van de patat en de borden en bestek die van saus waren gemaakt. Na het eten begonnen de voorbereidingen voor de bonte avond. Het was tijd om popcorn te maken, Anne en Famke hebben samen heel erg de slappe lach gehad als de popcorn door de kamer schoot de pan uit. Voor verkleedkleden was het eigenlijk veel te warm, maar sommigen durfden het toch aan. Charlotte ging Justin Bieber zingen, met het lied baby. Nicky ging voor zijn favoriete liedje, Leef, van Andre Hazes. Even later ging ook Dominique los op Leef. Lotte stal de show met Alle Kleuren van K3 en kreeg zelfs hulp van Jurre. Daarna maakten ze samen een buiging. Famke zong Laat het Los van Frozen. Sophie voelde zich ziek, maar wilde wel heeeeeel graag bij de bonte avond zijn. Ze heeft vanaf de bank alles goed in de gaten gehouden. Péter, Jurre en Rens hebben met alle drie een gouden hoedje Gangnam Style gedanst. En als laatste act zongen Leo, Péter, Jurre en Rens het liedje Soepkip van Ernst & Bobbie.

Daarna hebben we met z'n allen nog gedanst en polonaise gedaan. En natuurlijk genoten van popcorn en cola of fanta. Een echte gezellige bonte avond! Als afsluiter nog een groepsfoto gemaakt en toen was het einde van deze leuke avond aangebroken. Lekker slapen en morgen gaan we weer lekker naar huis.