

Vakantieverslag zomer 2018

4 augustus t/m 9 augustus 2018, locatie 't Volderke, Dongen

Dit verslag is samengesteld door:

Viggo, Zein, Djenna, Emmy, Merlijn, Teun, Steef, Inez, Eva en Miki

Met medewerking van:

Denise, Tom, Patricia, Japke, Harry, Eline en Julia



Stichting ROOS

Leidsevaart 16
2161 AS Lisse

giro 8114855
KvK 28081442

www.stichting-roos.nl

Zaterdag 4 augustus 2018

Programma :Openingsfeest

- 10:00-11:00 uur: Aankomst kinderen
- 12:30 uur: Lunch
- 14:00 uur: Kennismakingsspel
- 16:00 uur: Waterspelletjes
- 18:30 uur: Avondeten
- 19:30 uur: Verhaaltjesbingo

Menu

- Lunch: Boterhammen met kaas, worst en zoetigheid
- Diner: Pasta met gehakt, groenten en rode saus
- Toetje: Chocoladevla

Het thema deze week is "Feestje" en om de week te beginnen begonnen we vandaag met het openingsfeest. Vanochtend is Eva aangekomen in Dongen. Eva gaat voor de eerste keer mee met stichting Roos en papa, mama en Eva's zusjes waren gezellig mee met wegbrengen. Al snel zag Eva dat ze op de kamer slaap met Inez en Miki. Wat een gezelligheid, met zijn drieën op één kamer! Nadat wij het bed hadden opgemaakt, hebben we lekker een glas limonade gedronken, met een lekker spekje erbij. Doordat we gingen lunchen mochten we nog even spelen. Eva heeft tafelfootbal gespeeld en ze heeft ook een paar keer gescoord!!!

Bij de lunch heeft Eva een boterham met kipfilet op, deze vond ze erg lekker. Na de lunch was het tijd om iedereen wat beter te leren kennen. Dit deden we doormiddel van een kennismakingsspel. We hadden één bolletje touw. Die werd overgegooid, zo ontstond er een spinnenweb en leerden wij elkaars naam. Na het kennismakingsspel hebben we lekker met water en de zwembadjes gespeeld Eva heeft de leiding goed natgespoten en ze vond dit erg grappig. 's Avonds aten we pasta met gehakt, groenten en rode saus en als toetje had ik lekker chocoladevla. Na het eten hadden we verhaaltjesbingo over Tito de clown en Eva heeft al 3 cijfers! Het was een leuke eerste dag en nu gaan we lekker slapen.

Geschreven door: Eva en Patricia

Zondag 5 augustus 2018

Programma: Dierendag

- 9:00 uur: Ontbijt
- 10:15 uur: Ochtendgymnastiek
- 11:00 uur: Dierenmaskers knutselen
- 12:00 uur: Lunch
- 14:00 uur: Met de bus naar Pukkemuk (speeltuin)
- 18:00 uur: Avondeten
- 19:30 uur: Verhaaltjesbingo

Menu

- Ontbijt: boterham met worst en kaas
- Lunch: soep met boterhammen met kaas
- Avondeten: Gebakken aardappeltjes, boontjes en worteltjes en vlees
- Toetje: vanille en chocoladevla

Vandaag was het thema dierendag. Nadat we lekker hadden uitgeslapen, trokken we vanmorgen vast onze bikini aan en gingen we lekker ontbijten. Na het ontbijt gingen we even buiten spelen, en al snel gingen we ochtendgymnastieken. Miki en Inez vonden het dansen heel leuk. Na de gymnastiek konden we nog even spelen, en vervolgens gingen we naar de knutseltent. Omdat het vandaag dierendag is hebben we allemaal dierenmaskers gemaakt. Inez maakte een poes en Miki heeft een giraffe gemaakt. Ze zijn erg goed gelukt! Inez wilde het liefst de hele dag haar masker op houden.

Met de lunch hebben we heerlijk tomatensoep gegeten en lekkere boterhammen. Na de lunch gingen Miki en Inez zich nog een beetje omkleden, iedereen deed namelijk een heel mooi Roos-shirt aan. Toen we het huisje uitgingen stond de bus al klaar en de chauffeur heeft ons naar de Pukkemuk gebracht. Inez en Miki zaten allebei voor in de bus. De buschauffeur was heel aardig. Miki ging als eerst met het water spelen. Er was een glijbaan waar ze heel vaak vanaf is geweest. Ook was er een leuk waterkasteel in het watergedeelte van het park. Na de limonade en chippies pauze heeft Miki nog even binnengespeeld. Daarna gingen Miki en Inez samen in de binnenspeeltuin spelen. Inez heeft naast het spelen in het speelkasteel ook nog wat dieren gezien. Toen we weer terug waren bij het huisje, hadden we nog tijd om even te spelen in de tuin. Inez speelde het spel Ra ra wie ben ik?. Miki heeft nog op de skelter gezeten en geschommeld. Vandaag werd het eten gebracht door de catering. We hebben lekkere aardappeltjes met boontjes of worteltjes gegeten en een hamburger. En na het eten hadden we natuurlijk nog wat vla als toetje. Voordat de verhaaltjesbingo begon hebben wij nog even gespeeld op de trampoline en de glijbaan. Het verhaal van de bingo ging vandaag over dierendag en een olifant. Helaas hebben Miki en Inez allebei nog geen bingo. Nu kunnen we nog eventjes spelen, zo meteen gaan we douchen en lekker slapen!

Geschreven door: Miki, Inez en Denise

Maandag 6 augustus 2018

Programma: Koningsdag

- 9:00 uur: Ontbijt
- 10:15 uur: Ochtendgymnastiek
- 11:00 uur: Windmolens knutselen
- 12:00 uur: Lunch
- 14:00 uur: Koningsspelen
- 15:00 uur: Waterspelletjes
- 18:30 uur: Avondeten
- 19:30 uur: Verhaaltjesbingo
- 19:45 uur: Voetballen

Menu

- Ontbijt: Boterhammen met worst, hagelslag en pindakaas
- Lunch: Boterhammen met worst, kaas en hagelslag
- Avondeten: Wraps met kip
- Toetje: Karamelvla

Vandaag was het thema Koningsdag. We mochten vandaag lekker lang blijven liggen omdat iedereen nog een beetje moe was van zondag. Na het ontbijt gingen we lekker dansen met de ochtendgymnastiek. Merlijn en Emmy vonden dat heel erg leuk en gingen helemaal los. Na de ochtendgymnastiek gingen we windmolens knutselen. Merlijn heeft een regenboogmolen gemaakt en Emmy een mooie roze biggenmolen. Toen de mooie knutsels af waren en er nog even gespeeld was, was het alweer tijd om te gaan lunchen. Merlijn had wel drie boterhammen op! Eén met worst, één met kaas en één met hagelslag. Emmy had een boterham met hagelslag, worst, pindakaas en chocoladepasta, lekker!!!

Omdat het vandaag Koningsdag is waren de koningsspelen georganiseerd. Tijdens het eerste spel gingen we de was ophangen. Het eerste team die alle was ophing had gewonnen! Merlijn en Emmy zaten in hetzelfde team. Deze wedstrijd hadden zij gewonnen. Bij de volgende wedstrijd moest iedereen sponzen nat maken en uitknijpen in een emmer. Beide teams waren even goed en was het dus gelijkspel. Als laatste spel hadden we een race met ballonnen tussen onze benen. Merlijn en Emmy moesten zo snel mogelijk heen en terug rennen. Het team van Emmy en Merlijn had deze wedstrijd gewonnen! De stand na de drie wedstrijden was een gelijkspel en iedereen had zeker wel een ijsje verdient. Toen de ijsjes opwaren heeft Emmy snel haar zwemkleding aangetrokken om weer lekker met het water te spelen. Er waren waterpistolen, waarmee we iedereen natspoten werd. Dat was heel erg leuk! We hadden zo lang met het water gespeeld dat het alweer tijd was om te gaan eten. We aten overheerlijke wraps. Ze waren zo vol dat je ze niet eens meer dicht kon vouwen! Als toetje had zowel Merlijn als Emmy karamelvla. Na het eten hadden we de verhaaltjesbingo. Het verhaal ging over koningsdag en spullen kopen. Emmy en Merlijn hebben helaas nog geen bingo, maar het schiet al op! Na de bingo hebben we nog even een potje gevoetbald. Het was leiding tegen de kinderen en Merlijn en Emmy hebben samen met de rest van de kinderen de leiding met 7-5 ingemaakt! Nu is het tijd om lekker te douchen, tanden te poetsen en dan heerlijk te gaan slapen.

Geschreven door: Merlijn, Emmy en Japke

Dinsdag 7 augustus 2018

Programma: Strand- en zwembadfeest

- 9:00 Ontbijt
- 10:15 Ochtendgymnastiek
- 11:00 Schelpenketting knutselen
- 12:00 Lunch
- 14:00 Zwembad met bus
- 17:00 Muziek gedraaid
- 18:00 Avondeten
- 19:30 Verhaaltjesbingo

Menu

- Ontbijt: Tosti's met kaas
- Lunch: Tosti's met kaas
- Diner: Slavink met gebakken krieltjes, bloemkool, broccoli en erwten
- Toetje: Appelmoes

Vandaag was het strand- en zwembadfeest. Viggo is vandaag vroeg opgestaan en heeft wat water gedronken en wat getekend en gelezen. Na het ontbijt heeft Viggo lekker meegedaan met de ochtendgymnastiek. Na het gymnstieken en wat limonade werd het tijd om een ketting van schelpen te maken. Na het knutselen hebben we nog wat gedronken en een spekkie gegeten.

Toen zijn we lekker gaan lunchen. Na de lunch hebben we snel onze spullen ingepakt en zijn we met de bus richting het zwembad gegaan. Viggo had er heel veel zin in! In het zwembad is hij wel 100 keer van de grote glijbaan geweest!!! Ook heeft Viggo in het zwembad gezeten en heeft hij lekker buiten gezwommen. Van al dat zwemmen krijg je wel honger en dorst. Dus was het tijd voor een wicky en chips pauze. Na de pauze is Viggo meteen weer naar de glijbaan gegaan.

Eenmaal weer thuis hebben we nog lekker banaan gegeten en was Viggo DJ, hij heeft muziek gedraaid tot we gingen eten. We hebben heerlijk slavink met krieltjes, bloemkool, broccoli en erwten gegeten. En als toetje had Viggo een heerlijk bakje appelmoes. Na het eten kon er nog net mooi een potje Monopoly gespeeld worden voordat het tijd was voor de bingo. Het verhaal ging over de verjaardag van Max, die 15 jaar werd. Max hield een strandfeest en hij ging samen met zijn vriendjes zandkastelen bouwen. Er had nog niemand bingo, maar het wordt wel al heel spannend. Nu kunnen we nog mooi even een spelletje spelen voordat Viggo lekker gaat slapen.

Geschreven door: Viggo en Harry

Woensdag 8 augustus 2018

Programma: Pasen

- 9:00 Ontbijt
- 10:15 Ochtendgymnastiek
- 11:00 paaseieren verven
- 12:00 Lunch
- 14:00 Trekkertocht
- 15:30 Paaseieren zoeken
- 16:00 Kaarten schrijven
- 18:00 Avondeten
- 19:30 Verhalenbingo

Menu

- Ontbijt: brood met beleg
- Lunch: brood met beleg en zelf beschilderde paaseieren
- Avondeten: kip kerrie
- Toetje: vla

Het thema van vandaag was Pasen. Nadat Djenna een lekkere boterham met appelstroop, worst en hagelslag had gegeten en Zein een paar heerlijke boterhammen met kaas, was het tijd om te gaan ochtendgymnastieken. Zein en Djenna deden enthousiast mee en sprongen in het rond. Het was nog eens extra feest vandaag want Merlijn was jarig. 17 jaar!!! Dit hebben we gevierd met een lekker stukje taart en limonade. Iedereen mocht kiezen tussen chocolade taart of appeltaart. Zowel Zein als Djenna smikkelde van de chocolade taart. Na de taart was het tijd voor de knutsel! Iedereen ging paaseieren verven en versieren. Ook werden er nog papieren paaseieren versierd.

Met de lunch kon iedereen genieten van zijn zelf versierde paasei, ow wat was die lekker zeg! Na de lunch was het tijd voor de huifkartocht. Dit was niet zomaar een huifkartocht, nee deze huifkar werd getrokken door een trekker in plaats van een paard. In de huifkar hebben we met zijn alle veel liedjes gezongen. Vooral het liedje Ernst, Bobbie en de rest vond Djenna erg leuk. Zein swingde enthousiast mee met gangnamstyle. Na ongeveer 20 minuten kwamen we aan bij een leuke speeltuin met trampoline, schommels, basket en voetbalveld. Er werd gespeeld en lekker limo gedronken. Met zijn alle poseerde we voor een groepsfoto en gingen vervolgens terug naar het huisje.

Aangekomen bij het huisje gingen Djenna en Zein net als de andere kinderen opzoek naar zonnebrillen die verstopt lagen in de tuin. Als je een zonnebril had gevonden kon je hem binnen bij de leiding laten zien en kreeg je een heerlijk kindersurprise ei. Djenna was heel erg snel en vond als eerste een zonnebril. Toen ze haar surprise ei opende zat er een draakje in. Later in de middag werden er kaarten geschreven aan opa's, oma's, vaders, moeders en broers en zussen. Waarna iedereen nog even lekker ging spelen totdat het eten klaar was. Zein heeft op de trampoline gespeeld. Als avondeten hadden we lekker rijst met kip kerrie en daarna nog een toetje! Daarna waren alle kinderen vrij van corvee en ging de leiding de afwas doen, wat een mazzel. De dag werd afgesloten met een verhalenbingo die ging over Pasen. Djenna, Zein en alle andere kinderen hadden toevallig allemaal tegelijk bingo!!! Iedereen verdiende een mooie medaille en belenblaas. Na de bingo was het lekker tijd om te douchen en naar bed te gaan.

Geschreven door: Djenna, Zein en Eline (en Viggo hielp ook nog wat mee)

Donderdag 9 augustus 2018

Programma: Party time!

- 9:00 Ontbijt
- 10:15 Ochtendgymnastiek
- 11:00 shirts versierd
- 12:00 Lunch
- 13:30 mode show
- 14:00 oefenen voor de bonte avond en schminken
- 18:00 Avondeten
- 19:00 bonte avond!!

Menu

- Ontbijt: brood met beleg
- Lunch: brood met beleg
- Avondeten: PATAT OP TAFEL!!
- Toetje: ijs

Vandaag was het de laatste dag van de roosweek. Het was party time! De bonte avond stond op de planning, maar eerst hebben we heerlijk ontbeten met zijn allen. Teun had een boterham met schuddebuikjes en Steef een bruine boterham met worst. Na het ontbijt gingen we tandenpoetsen en gaf Denise de ochtendgymnastiek. Nadat we met zijn alle lekker hadden mee gedanst, waarbij Steef goed heeft voorgedaan hoe het moest, was het tijd voor een drankje om de dorst te lessen. Tom organiseerde de CreaDoe, we gingen t-shirts maken! Teun had een prachtig T-shirt gemaakt met hartjes en zijn naam er op. Steef schreef Steef Goeijers Christiaan Antonius op zijn T-shirt. Ook mocht de catwalk voor de modeshow versiert worden. Steef had een trommel, draaitafel en piano getekend op de catwalk. Teun had zijn hand overgetrokken met zijn naam er op.

Na de CreaDoe was het natuurlijk tijd om te lunchen! Teun had weer lekker schuddebuikjes gegeten en Steef had weer van zijn worst op brood gesmuld. Na de lunch mocht iedereen zijn mooie zelfgemaakte shirt showen op de catwalk. Teun en Steef hadden allebei hele mooie poses. Na de mode show ging iedereen al snel beginnen aan de voorbereidingen voor de bonte avond. De verkleedkleden werden uitgekozen en de liedjes werden gerepeteerd. Steef had samen met Tom een kabouterplop muts gemaakt van een joggingbroek gevuld met pomponnen en de broekspijpen werden dicht geknoopt met touwtjes. Steef ging het liedje van Frans Bauer en Kabouterplop met Weet Dat De Zon Schijnt zingen. Teun had een stoere cape met gouden hoed aangetrokken en verheugde zich op Blue Suede Shoes van Elvis Presley. Na het uitkiezen van de kleding en liedjes was er de mogelijkheid om geschminkt te worden. Steef had een giraffe op zijn wang en Teun kreeg een stoere zombielook. Als avondeten hadden we patat op tafel. De hele eettafel werd in huishoudfolie gewikkeld en er werden bordjes, messen en vorken gemaakt met mayonaise, ketchup en curry. Ook mochten ze twee snacks uitkiezen. Steef had twee frikadellen. Teun had een kroket en een frikadel, lekker!! Na dit feestmaal konden we eindelijk beginnen aan de bonte avond. De kamer werd donker gemaakt en er werden discolampen opgehangen. De stoelen werden in een halve cirkel gezet en Japke en Denise presenteerde de bonte avond. Iedereen zat in spanning te wachten op de shows van de kinderen. De leiding zorgde voor wat lekkers tijdens de shows. Steef had een groot succes met zijn

grote hit van Frans Bauer en Kabouter Plop. Teun had iedereen op het puntje van zijn stoel met Blue Suede Shoes en kreeg een daverend applaus. Na de bonte avond was iedereen uitgeput en na een korte disco was het tijd voor het douchen, tandenpoetsen en slapen. Het was een mooie laatste dag en we hebben erg gelachen met zijn allen.

Geschreven door Steef, Teun en Tom