

# Vakantieverslag zomer 2019

20 juli t/m 26 juli 2019, locatie 't Volderke, Dongen

**Dit verslag is samengesteld door:**

Eva, Famke, Inez, Jules, Miki, Nicky, Robyn, Tess, Tijn en Zide

**Met medewerking van:**

Alie, Anne, Germaine, Jeanet, Johan, Louise en Meike



**Stichting Roos**

Leidsevaart 16

2161 AS Lisse

telefoon: 06-22646825

[info@stichting-roos.nl](mailto:info@stichting-roos.nl)

[www.stichting-roos.nl](http://www.stichting-roos.nl)

KvK: 28081442



## Zaterdag 20 juli 2019

### *Programma*

- 10.00 uur: Aankomst
- 12.00 uur: Kennismakingsspel: rode bol wol
- 12.30 uur: Lunch
- 14.00 uur: Brievenbusspel
- 15.00 uur: Vrij spelen
- 18.00 uur: Diner: pasta met aardbeievla toe
- 19.00 uur: Verhalenbingo

Om 10.00 uur kwam iedereen in bij het thema passende rode kleding bij 't Volderke aan in Dongen. Leuk om te zien! Het kennismakingsgesprek is erg leuk! Iedereen mocht de rode draad om zich heen wikkelen en dan naar iemand anders gooien. Zo konden we elkaars namen leren. Robyn had de bol wol naar Tijn gegooid en Miki naar Zide. Jules stond aan het einde van het spel midden in het web dat gevormd werd en leek wel de spin in het web.

Voor het eten konden sommige mensen, waaronder Robyn, niet wachten om het Rooslied te zingen. Eva vond haar broodje pindakaas erg lekker.

Na lekker te hebben gegeten, gingen we het brievenbusspel spelen. Iedereen kreeg een envelop met gekleurde smileys en die moesten we posten bij de juist gekleurde enveloppen. De gekleurde enveloppen waren verstopt en iedereen ging ze zoeken. De laatste envelop was echt zoek, die kon niemand vinden. Uiteindelijk waren het Famke en Jules die de envelop vonden, in de broekzak van Anne. De tweede ronde was de grijze envelop het moeilijkst te vinden. Uiteindelijk hebben Tijn, Zide, Robyn en Miki deze envelop gevonden, vastgeplakt op een grijze muur! Tijdens het vrij spel hebben veel kinderen gedanst. Miki, Robyn en Zide waren lekker aan het dansen op de kabouterdans en de wielen van de bus. Inez werd heel blij van 10.000 luchtballonnen! Nicky heeft weer alle verkleedkleden getest voordat hij buiten ging spelen op de skelter. Tess heeft lekker zitten kleuren en Halli Galli gespeeld met Famke. Jules heeft het hele huis aan elkaar gemaakt met de rode draad van het kennismakingsspel.

In de avond werd er gesmuld van de pasta. Iedereen had een prachtig gezicht aan het einde van het diner. Tijdens de bingo werd een verhaal verteld over die Rooskinderen. In het verhaal gingen ze de boer op de boerderij helpen met de hekken verven. De emmer viel over de kippen en toen waren er allemaal rode kippen. Ook werden er koeienvlekken

geteld en werd er vers gemaakte rode taart gemaakt met heel veel aardbeien. Iedereen had wel een aantal vakjes met cijfers die doorgestreept konden worden. Morgen weer een nieuw verhaal met een nieuwe kans om bingo te hebben!

Na een lange eerste dag, is iedereen lekker gaan douchen en slapen.

## Zondag 21 juli 2019

### **Programma**

- 10.00 uur: CreaDoe: raket maken & afschieten
- 12.00 uur: Politie op bezoek
- 12.30 uur: Lunch
- 14.00 uur: Zwembad
- 18.00 uur: Diner: aardappeltjes met boontjes en worteltjes en een hamburger met vla toe
- 19.00 uur: Verhalenbingo

Vanochtend lagen Famke en Tess nog zo lekker te slapen, dat ze eigenlijk nog niet uit bed wilden om te ontbijten. Ook de andere kinderen hebben lekker uitgeslapen.

We hadden broodjes pindakaas en smeerworst, salami en kaas voor Tess. Na het eten gingen we naar de CreaDoe. We hebben een raket geknutseld van een lege fles. We hebben er stickers op geplakt en Tess heeft Johans naam op de fles gestickerd. Famke had allerlei meidenstickers en Nicky had de politiestickers gevonden, die waren het allermooist!

Na het geknutsel hebben we nog even lekker bewogen op Kinderen voor Kinderen liedjes en leuke beweegliedjes. Tijn, Tess, Robyn en Eva deden om de beurt voor wat we moesten doen. Oeff, het was al best warm! We hebben op het grasveld met hulp van Anne en Jeanet alle raketten gelanceerd. We moesten helpen met pompen en hebben allemaal onze raket heel hoog gelanceerd. Het was opletten geblazen dat we ze niet op ons hoofd kregen!

Voor de lunch kwam er nog een verrassing: de politie kwam met loeiende sirenes ons pad op gereden. Taaaatuuuuu taaaatuuuu! We hebben even in de politieauto gekeken en Jules heeft er zelfs even in gezeten. Voor de foto wilde hij er niet meer uit. Alle anderen hebben voor de politieauto een foto gemaakt. Miki durfde de politieman zelfs een high five te geven. En Eva vond de walky talky reuze interessant! Helaas moest de politie snel weer weg, want er was een ongeluk gebeurd op de snelweg. Taaaatuuuuuu taaatuuuu! Superleuk dat de politie langskwam op onze blauwe dag!

De lunch stond klaar. Daarna alvast de zwemkleden aan even omkleden en hop naar het zwembad. Jules, Eva en Inez zaten voorin de bus te genieten en Tijn zat helemaal achterin. Bij het zwembad snel uitkleden en direct van de glijbaan. Tess en Robyn gingen super, super hard van de

glijbaan. Jules en Nicky ging wel 100 keer van de glijbaan, zij waren niet bij te houden! Famke heeft allemaal drijvende banden op elkaar gestapeld en ging hier toen bovenop liggen, het leek wel een flatgebouw, maar het was wel een beetje wiebelig. Tijn heeft met Anne een

wedstrijdje gedaan en natuurlijk heeft Tijn gewonnen. Halverwege kreeg iedereen een lekker pakje drinken en een zakje chips. Miki en Eva sprongen in het buitenbad van de rand, plons! Zide vond het heel erg leuk om iedereen nat te spetteren. Aan het einde gingen we allemaal douchen en alvast haren wassen voor vanavond.

Toen de bus ons weer had teruggebracht, was iedereen erg moe en werd er volop op de bank gehangen. Gelukkig werd er voor ons gekookt door de catering. We aten aardappeltjes, worteltjes, boontjes, een hamburger en als toetje vla. Na het eten deden we weer de verhalenbingo. Het verhaal ging over kinderen die heel hard van de berg af sleeden. Iedereen heeft toen weer een paar vakjes afgestreept. Omdat we allemaal zo moe waren, gingen we vroeg naar bed. Gelukkig hoefden we niet meer te douchen, want dat hadden we al gedaan in het zwembad.

## Maandag 22 juli 2019

### *Programma*

- 10.00 uur: CreaDoe: oranje kroontje
- 12.00 uur: Vrij spel
- 12.30 uur: Lunch
- 14.00 uur: Levend ganzenbord
- 15.00 uur: Kaartjes naar huis schrijven
- 18.00 uur: Diner: nasi met kroepoek en pindasaus en 3 soorten vla toe
- 19.00 uur: Verhalenbingo

Vandaag was het thema oranje! Toen we allemaal wakker waren gingen we lekker met zijn allen eten. Dit was heerlijk! Zo heeft Robyn een lekkere boterham met smeerworst gegeten!

Tijdens de CreaDoe hebben we allemaal een mooi oranje kroontje geknutseld dat met stickers, kleurstiften en juweeltjes heel mooi versierd kon worden. Famke had zelfs haar gehele kroon versierd, als een echte prinses! Tijn had zijn kroontje versierd met heel mooie glitter lijm! Na de CreaDoe was het tijd om lekker een schaalje fruit te eten. Lekker genieten van mandarijn, watermeloen en appel.

De tijd vliegt altijd in de roosweek, waardoor het al snel weer tijd was voor een lekkere lunch. Gelukkig stond ons iets heel leuks te wachten in de middag. We gingen namelijk levend ganzenbord doen! In drie groepjes werd het spel gespeeld. Zide, Robyn en Inez waren een groepje. Eva, Miki en Tess waren het tweede groepje. Het laatste groepje was van Nicky, Tijn, Jules en Famke. Het spel bestond uit 40 vakken waarbij allemaal verschillende opdrachten uitgevoerd moesten worden. Zo moesten Eva, Miki en Tess doen alsof ze een gans waren en moesten Nicky, Tijn, Jules en Famke heeeel hard het rooslied zingen. Ook werden er ballonnen opgeblazen, gehinkeld, rondjes gedraaid en gesprongen.

Na het ganzenbord spel gingen we rustig aan tafel zitten met het warme weer, aangezien het tijd was om kaartjes te gaan maken die naar huis verstuurd gingen worden. Iedereen maakte schitterende kaartjes. Soms weer versierd met juweeltjes zoals Famke dat deed, maar er werden ook andere kunstwerken getekend. Zo maakte Miki een prachtige tekening op haar kaartje en versierde Eva haar kaarten met stickers en letters en schreef ze haar eigen naam op.

Toen was het even tijd om vrij te spelen, wat door velen gedaan werd door een heel groot watergevecht te houden. De waterballonnen vlogen door de lucht en iedereen had veel plezier. Inez had uiteindelijk zelfs

haar hele jurk nat! En Nicky had er veel plezier in om zichzelf nat te maken door naar boven te spuiten, lekker fris! We zijn lekker afgekoeld!

Nadat iedereen weer schoon was gingen we zitten voor de avondmaaltijd. Dit was vandaag nasi met kroepoek en pindasaus. Wat iedereen heerlijk vond! Als toetje waren er drie verschillende soorten vla. Dit vonden Tess en Jules geweldig! Na het eten was het weer tijd voor de verhalenbingo. Een mooi verhaal over een oranje olifant van pudding leidde ertoe dat iedereen weer een aantal cijfers kon afstrepen.

Toen was het alweer tijd om naar bed te gaan. Tijn en Eva vonden dit helemaal geen probleem, wat ook niet vreemd is na zo een drukke dag. Terwijl Miki en Robyn nog met de knuffels speelden liep de dag namelijk op z'n einde. Morgen staat ons weer een hele leuke dag te wachten!

## Dinsdag 23 juli 2019

### Programma

10.00 uur: Crea doe: bladeren zoeken en ermee knutselen

12.00 uur: Ochtendgymnastiek

12.30 uur: Lunch met komkommer

14.00 uur: Pukkemuk

17.00 uur: Vrij spelen

18.00 uur: Diner: aardappeltjes, broccoli, bloemkool en een rundervink

19.00 uur: Verhalenbingo

Vanmorgen waren onze vroege vogels, Robyn en Miki, wederom als eerste wakker. Iedereen heeft nog even lekker buiten gespeeld op de trampoline en de schommel voordat we gingen ontbijten. Voor de knutsel hebben we bladeren gezocht. Veel groene verf is gebruikt bij het versieren van de bladeren. Iedereen pakte het anders aan. Famke maakte bomen op papier en plakte kleine blaadjes aan de takken. Tess stempelde de blaadjes op een mooi vel. Jules heeft allemaal bladeren geplakt en eromheen geverfd. Na het crea doe-en hebben we met zijn allen gymnastiek gedaan op de muziek. Hoofd-schouders-knie-en-teen, hokiepokie, chitchuha-chitchuha, lief klein konijntje, de polonaise. Daarna heeft iedereen even uitgerust en het zweet van z'n voorhoofd geveegd terwijl we genoten van een bakje fruit. Tijdens het middag eten was er bezoek. De moeder van Anne en Meike (Marieke) kwam een dagje langs.

Tijdens de lunch hebben we zelfs even een stil moment gehad, waarin iedereen rustig zat te smikkelen. Dat is weer eens iets anders dan al het gezellige gekakel van de andere maaltijden. Na de lunch gingen we met de bus naar de speeltuin Pukkemuk toe. Famke Marieke gingen naar het sprookjesbos. Famke en Eva zijn in het klompenbootje geweest. Famke, Tess, Robyn en Tijn zijn naar de geitjes geweest en hebben ze brood gevoerd. Nicky had een rustige plek gevonden bovenop het springkussen en heeft daar lekker liggen bakken in de zon. Toen hij er weer vanaf wilde, kreeg hij zere billen, zo heet was de trampoline geworden. Even afkoelen in de waterspeeltuin was dus een goed idee! Verder heeft iedereen in de waterspeeltuin gespeeld. Jules vond de glijbaan eerst een beetje spannend, maar toen hij een aantal keer met hulp was geweest, ging hij zelf. Zide had erg veel lol in het natmaken van de begeleiders, uiteindelijk stond ze zelf ook lekker onder de waterstraal. Inez, Robyn en Tijn zijn wel 100 keer van de glijbaan geweest! Tess stond onder de waterstralen te genieten en ging lekker mee van de glijbaan. Eva vond



het waterspetteren erg leuk, maar vond vooral het bootje varen erg leuk.

Ze ging wel twee keer helemaal rond. Miki heeft ook rondgewandeld in de waterspeeltuin en is van de steile glijbaan geweest. Daarna gingen we weer met de bus terug (vanwege alle natte billen zaten sommigen op een vuilniszak) en hebben we lekker gegeten. Na het eten was er weer een verhalenbingo. Het verhaal ging over een verjaardag met een groene tent bij een 100 jaar oude opa in zijn groene achtertuin. Niemand had nog bingo dit keer. Daarna is iedereen gaan douchen en in bed gekropen.

## Woensdag 24 juli 2019

### *Programma*

10.00 uur: Schminken

11.00 uur: CreaDoe: t-shirts versieren

12.30 uur: Lunch met broodjes knakworst

14.00 uur: Extra keer met de taxi naar het zwembad

18.00 uur: Diner: Pannenkoeken met ijs toe

19.00 uur: Verhalenbingo

Oeff wat was het heet vandaag. We hebben ons gele programma dat we hadden bedacht dus maar overboord gegooid en lekker de koelte opgezocht. We begonnen voor het ontbijt met de inmiddels traditie geworden trampolinesessie. Vandaag wilde Jules en Zide ook wel een sprong wagen, joehoeeee! Na het ontbijt werd er lekker geschminkt: Eva werd een mooie vlinder, Tess was een lieveheersbeestje en Inez een lief konijntje. Robyn kreeg mooie bloemen op haar gezicht. Wat een knappe koppies allemaal! En Famkes haar werd mooi geel gespoten, klaar voor de gele dag! Bij de CreaDoe hebben we t-shirts versierd met textielstiften. Dat is een mooi aandenken aan deze week!

Na de lunch mochten we lekker een keer extra met de bus omdat het vandaag wel 41 graden zou worden. We zijn naar het zwembad gegaan, daar was het lekker koel in het water. De glijbaan was weer favoriet bij Nicky, Jules, Famke, Inez, Tess en Tijn. Famkes haar bleef ondanks al het gespetter een beetje geel, haha! Jules ging van de kleine glijbaan. Met een beetje hulp durfde Famke van de rand in het wedstrijdbad te springen en ze heeft met Eva een heel eind gezwommen. Miki spetterde iedereen onder samen met Robyn, de boefjes! In het buitenbad was een gigantische koude douche, waardoor het extra koel werd. Zide vond de eerste paar stappen in het buitenbad wel erg koud, maar daarna was het fijn. Eva, Miki, Zide en Robyn hebben lekker in het buitenbad gezwommen in de stroomversnelling en op de bubbels. Moe en lekker afgekoeld gingen we weer naar het rooshuis. De buschauffeur had er goed de vaart in en Tijn en Miki zongen Cowboy Billy Boem achter in de bus.

Als avondeten hadden we pannenkoeken. Robyn at een pannenkoek met pasta en eentje met spek. Eva heeft wel 4 pannenkoeken gegeten en Tijn ook, lekkerrrr!

Daarna was het nog steeds superwarm, dus iedereen hing zwetend op de bank om naar het bingoverhaal te luisteren over een gele boom die pas

ging groeien toen een meisje het elke dag water kwam geven. We hebben goed opgelet op de getallen die voorbij kwamen, maar allemaal nog geen bingo. Morgen de laatste kans, zou het wel lukken?

## Donderdag 25 juli 2019

### *Programma*

- 10.00 uur: CreaDoe: looper maken voor de bonte avond
- 12.30 uur: Lunch
- 14.00 uur: Watergevecht
- 18.00 uur: Diner: patat van de tafel met een kroket, kaassouffle of frikadel
- 19.00 uur: Verhalenbingo
- 19.45 uur: Bonte avond

Vandaag alweer de laatste echte Roosdag voor ons! Iedereen heeft goed geslapen en was weer op tijd wakker. Na het ontbijt zijn we buiten in de schaduw begonnen aan de CreaDoe. We hebben met een hele lange rol behang een looper gemaakt om te gebruiken voor de bonte avond. Iedereen mocht z'n voeten of handen laten verven en daarna over de looper afdrukken maken. Aan het eind in een bak met water en met heerlijk schone voeten er weer uit. Tess liet eerst haar voeten schilderen, maar later nog een keer ook haar handen. Dat wilde Famke toen natuurlijk ook! Zide heeft eerst even de kat uit de boom gekeken, maar ging uiteindelijk toch met groene handen de looper over. Tijn vond het gekriebel aan z'n voeten maar gek en Robyn vond het wel lekker! Miki ging ook twee keer over de looper en maakte hele mooie voetstappen. Inez genoot van het geklieder. Jules en Nicky hebben dit rare schouwspel van de zijkant bekeken en peinsden er niet over om eraan mee te doen, maar hadden er wel lol in dat anderen aan het klieren waren. Eva deed even een schoonheidsslaapje, maar heeft later ook haar voeten op de looper gezet. Die is af voor vanavond!

De groep heeft een paar echte puzzelaars en spelletjesfans: Jules, Zide en Miki hebben gepuzzeld terwijl Famke en Nicky het Anubisspel speelden en een ander clubje het K3-spel deed. Prima activiteiten in het koele huis.

Na de lunch was het hoog tijd voor echte verkoeling en heeft iedereen meegedaan aan het grootste watergevecht in de geschiedenis van Roos. In anderhalf uur tijd hebben we met z'n allen twee zwembadjes leeg gespoten en waren we allemaal helemaal drijfnat. Eva, Inez en Miki lagen languit in een badje terwijl ze iedereen nat maakten. Nicky, Tess en Tijn mikten op alle leiding en kozen steeds een ander uit om samen nat te maken. Jules en Famke speelden met waterballonnen door ze boven iemands hoofd stuk te knijpen. Wat een lol! Robyn en Zide waren druk in de weer met de waterpistolen en vonden het zelf ook helemaal niet erg om nat te worden. Toen de badjes leeg waren, was het

watergevecht voorbij en waren we heerlijk afgekoeld allemaal. Een lekker ijsje en daarna hoola onder de douche, want iedereen had overal zand, blaadjes en takjes geplakt zitten. En voor de bonte avond moesten we toch weer op ons knapst op het podium verschijnen. Er werden nog wat generale repetities gehouden voor de bonte avond en toen konden we aan tafel. We hadden geen echte borden vandaag, maar borden en bestek van mayonaise en ketchup. En op die borden kwamen lekkere patatjes met een snack. Er werd volop gesmuld en gekliederd, mmmmmmmmm!

Bij de verhalenbingo over de regenboog had bij het getal 13 iedereen bingo. Famke zat het beste op te letten, want zij riep meteen heel hard 'Bingo!'. Het prijsje was een mooie stuiterbal met een lichtje. Robyn en Miki kregen het voor elkaar om die van hen meteen onder de kast en tafel te rollen, gelukkig kwamen ze daar snel onder vandaan.

En toen was het tijd voor de afsluiting van deze te gekke week: de bonte avond! We hadden confettikanonnen die Famke en Tess, Eva en Jules en Tijn hebben afgeschoten. Het feest kon beginnen! Tijn was onze presentator en wist iedere act enthousiast aan het publiek te presenteren. Als eerste was Robyn aan de beurt met alle kleuren, iedereen klapte mee! Daarna waren Miki en Eva aan de beurt met 'm'n opa, m'n opa', het liedje dat ze al de hele week (vooral tijdens het eten) veel hebben geoefend. Tess liet haar danskunsten zien op de Hupsakee en Zide pakte iedereen helemaal in met 'in de maneschijn'. Jules vond tijdens zijn optreden op Chichiwa vooral de lampen en de ballonnen heel mooi. Inez gebruikte die ballonnen voor haar act met 10.000 luchtballonnen. Nicky beluisterde de bonte avond van veilige afstand vanaf de skelter. Famke danste zich in het zweet op Fireball. En daarna was het tijd voor de polonaise over het grasveld en een zakje chips met een grote beker drinken. Nog een paar liedjes, maar het was eigenlijk echt te warm om te veel te dansen. We hebben nog even van de discolichtjes genoten, maar uiteindelijk ging iedereen moe en voldaan naar bed.

Wat was dit een superleuke week met jullie allemaal lieve kinderen! We hebben van jullie genoten en wie weet zien we elkaar volgend jaar weer!