

Vakantieverslag zomer 2024

3 augustus t/m 9 augustus 2024, locatie Dongen, 't Volderke

Dit verslag is samengesteld door:

Derk, Hassan, Jayden, Jesiah, Joe, Jules, Martijn, Robyn, Sofia en Stijn

Met medewerking van:

Aad, Anja, Inge, Jennifer, Twan, Woutske en Inger

Thema van de week: Reis door de tijd



Stichting Roos

Uiver 309

2171 PR Sassenheim

roosvakanties@gmail.com

www.stichting-roos.nl

KvK: 28081442



Zaterdag 3 augustus 2024

Programma “heden”

10.00 uur: Aankomst
12.00 uur: Kennismakingsspel
12.30 uur: Lunch
14.30 uur: Oud-Hollandse spelletjes
15.30 uur: Vrij spelen
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Verhalenbingo
vanaf 20.00 uur: Relaxen, douchen en naar bed

Menu: nasi met pindasaus, kroepoek en komkommer

Geschreven door: Hassan en Sofia

Vanochtend kwamen alle kinderen aan in het huis De Schouw bij 't Volderke. Nadat we aankwamen, hebben we ons bed opgemaakt en met Inger, kampleider, gekletst. Er was koffie, thee, limonade en lekkers voor iedereen. Daarna hebben we de papa's en mama's uitgezwaaid. Iedereen voelde zich snel thuis en er werd gelijk volop geknutseld, getekend, geskelterd en gestept. Jesiah, Stijn, Robyn, Hassan en Martijn gingen samen met Twan knutselen voor de spelletjesmiddag, Sofia maakte een mooie tekening met Aad, Derk en Jayden gingen stappen en skelteren samen met Jennifer en Joe en Jules waren lekker aan het chillen. Om elkaars namen te leren kennen, hebben we het kennismakingsspel gespeeld. We gingen een bal overgooien en dan de naam zeggen van degene naar wie je de bal gooide.

En toen was het alweer tijd voor de lunch. Er waren boterhammen, crackers en beschuit en heel veel soorten beleg. Na elke maaltijd zingen we met elkaar het Rooslied. Dit was nog even wennen, want we moeten de tekst nog leren, maar dat komt helemaal goed. Na de lunch hebben we oud-Hollandse spelletjes gespeeld. Wat hebben we allemaal gedaan: spijkerpoepen, ezeltje prik, spekhappen, zaklopen, eierrace, blikgooien en we gingen snoepjes uit het water happen.

's Avonds hebben we nasi gegeten met pindasaus, kroepoek en komkommer. Hassan heeft de paprika en de prei gesneden. Het eten was heerlijk. Als toetje kregen we een ijsje. Na het eten hebben we bingo gedaan. Woutske las een heel leuk verhaal van Tom en Rosa en het magische boek voor, geschreven door Twan. Als er 2 werd gezegd, moest iedereen 2 aanstrepen op de bingokaart. Sofia kon al heel veel cijfers wegstrepen, maar niemand had bingo vanavond. Wie weet morgen. Na de verhalenbingo ging Hassan nog even kletsen met de begeleiding en Sofia heeft een boekje gelezen.

Nu lekker douchen en dan naar bed. Het was een gezellige eerste dag!

Zondag 4 augustus 2024

Programma “gouden eeuw”

09.00 uur: Ontbijt

10.00 uur: Ochtendgymnastiek

10.30 uur: CreaDoe - fotolijstjes

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Zwemmen

17.00 uur: Vrij spelen

18.00 uur: Avondeten

19.00 uur: Verhalenbingo

vanaf 20.00 uur: Chillen, douchen en naar bed

Menu: heerlijke wraps met gehakt en veel groente

Geschreven door: Martijn en Stijn

Martijn en Stijn hebben heerlijk geslapen. In bed moesten zij heel hard lachen om hun nieuwe huisdier Fred, de huismug. Na het ontbijt was er ochtendgymnastiek op liedjes als Baby Shark, Tsjoe Tsjoe Wa en het Vliegerlied. Dat was leuk. Jesiah, Sofia, Martijn, Hassan, Stijn en Robyn deden heel enthousiast mee. Na de ochtendgymnastiek was het tijd voor de CreaDoe. We hebben fotolijstjes versierd. Deze week maken we dan nog een leuke groepsfoto en deze kan dan in het fotolijstje en mee naar huis als herinnering aan de Roosweek 2024. Aan het eind van de ochtend kwam Maaïke op visite. Maaïke gaat vanmiddag gezellig mee naar het zwembad.

Voor de lunch hebben we een heerlijk broodje knakworst gegeten met curry en mayonaise. Dat lijkt net een frikandel speciaal, maar dan anders. Martijn had alleen mayonaise op zijn broodje. Hij is niet zo'n curry mens. Het allerleukste van vandaag was het zwembad. We werden door een bus opgehaald. Sofia had voor in de bus plaatsgenomen voor het uitzicht. Na een minuutje of 10 waren wij bij het zwembad. Er was een heel gave glijbaan in het zwembad. Martijn is vier keer van de glijbaan gegaan, maar Stijn veel meer. Zeker wel honderd keer! Maar daarnaast was het buitenbad ook erg leuk met de stroming. Halverwege de middag hebben we wat lekkers gedronken en gegeten en daarna konden we nog drie kwartier het zwembad in. Eind van de middag gingen we weer met de bus terug naar het huis. Daar hebben Martijn, Stijn, Jesiah, Sofia, Robyn en Hassan een potje Uno gespeeld. Joe, Derk en Jayden met Jules als toeschouwer zijn aan het bouwen geweest. Hassan en Robyn gingen ook helpen met de voorbereidingen voor het eten en toen hebben Jayden en Hassan nog even relaxt met komkommer op hun ogen gezeten voor wat verkoeling.

Het avondeten was kapot lekker. We hebben wraps gegeten met gehakt, paprika, mais, courgette en nog meer lekkere groente. Maar daarna zaten we wel erg vol. Na het avondeten hebben wij heerlijk gevoetbald. Dat leek net een beetje op de tafelvoetbal, maar dan vermoeiender. Daarnaast willen Martijn en Stijn graag nog zeggen blablablablabla chocoladevla.

Daarna lekker naar bed. Het was een super leuke dag!

Maandag 5 augustus 2024

Programma “Grieken en Romeinen”

09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ochtendgymnastiek
10.30 uur: CreaDoe - vlaggen
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Olympische Spelen
16.00 uur: Kaartjes schrijven
17.00 uur: Vrij spelen
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Verhalenbingo
vanaf 20.00 uur: Relaxen, douchen en naar bed

Menu: zelfgemaakte pizza

Geschreven door: Jesiah en Joe

We hebben eerst ontbeten, we kregen een lekker croissantje en brood. Dat vindt Jesiah heel lekker met speculoos en hagelslag en Joe eet graag komkommer op zijn brood. Na het ontbijt deden we ochtendgymnastiek en gingen we knutselen. We hebben vlaggen gemaakt.

Aan het einde van de ochtend kregen we bezoek, Brenda en Paul kwamen langs. Hassan, Robyn, Martijn en Stijn hebben voor de lunch nog een potje gevoetbald, het spelletje Uno werd gespeeld en er werd ook volop geskelterd.

Na de lunch deden wij de Olympische Spelen. We liepen eerst de vlaggenparade met onze zelf gemaakte vlaggen. Dat was heel leuk. De voorste persoon hield de papieren Olympische vlam vast. Daarna gingen we sporten, we deden voetbal, skelterrace, trampoline springen, met lakens de bal overgooien, blikjes omgooien met een waterpistool en verspringen. Jesiah ging heel hard op de skelter en Joe kon heel goed verspringen. Na elke sport mochten we een sticker plakken. Toen iedereen klaar was, kregen we allemaal een medaille en een ijsje.

Aan het eind van de middag schreven we kaartjes voor familie en vrienden. We mochten de kaartjes inkleuren en iets liefs erin schrijven. Jesiah heeft zijn kaartjes gestuurd naar mama en papa en zijn broertje en opa en oma. Joe heeft kaartjes gestuurd naar zijn ouders en opa en oma.

Vanavond gingen we iets heel lekkers eten, pizza! En we mochten zelf onze pizza beleggen. We konden er tomatensaus, ananas, tomaatjes, paprika, ui, champignons, salami en kaas op doen. De kok heeft de pizza's voor ons afgebakken en wij hebben heerlijk gesmuld. Na het eten hebben we weer verhalenbingo gedaan. Er werd een verhaal verteld over Tom en Rosa die een boek in een boomhut vonden. Ze gingen langs bij de Olympische Spelen in de tijd van de oude Grieken. Joe heeft voor het slapen nog een prachtig blokken kasteel gemaakt.

Het was een fijne en sportieve dag!

Dinsdag 6 augustus 2024

Programma “toekomst”

09.00 uur: Ontbijt

10.00 uur: Ochtendgymnastiek

10.30 uur: CreaDoe - robotten

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Bowlen

16.30 uur: Watergevecht

18.00 uur: Avondeten

19.00 uur: Verhalenbingo

vanaf 20.00 uur: Chillen, douchen en naar bed

Menu: gebakken aardappeltjes, bloemkool/broccoli met kaassaus en runderhamburgers

Geschreven door: Derk en Jules

Derk en Jules hebben allebei prima geslapen. Na rustig opstarten, hebben we lekker ontbeten. En na het ontbijt is het tijd voor de ochtendgymnastiek, maar daar houden Jules en Derk niet zo van, dus zij hadden andere plannen. Met CreaDoe hebben we een robot gemaakt. Na het knutselen kregen we, zoals elke ochtend, weer een heerlijk bakje fruit. Daarna is iedereen vrij gaan spelen. Er werd geskelterd, Uno gespeeld, muziek geluisterd en genoten van de zon.

En toen was het al snel weer tijd voor de lunch. Vandaag kregen we allemaal een pannenkoek, en voor wie nog honger had, was er uiteraard ook brood, crackers en heel veel beleg. Om 14.00 uur stond er een grote bus voor de deur op ons te wachten. De aardige chauffeur ging ons naar de bowlingbaan brengen. We reden langs de Efteling, dus we konden nog een glimp van het sprookjesbos opvangen en uiteraard hebben we gezongen in de bus. Bij de bowlingbaan aangekomen, moesten we eerst andere schoenen aantrekken en daarna konden we de bowlingbaan op. En wat was dit ontzettend leuk. Iedereen deed heel erg zijn best en het ging fantastisch. Het uur was helaas wel heel snel om. Daarna kregen we iets te drinken met een bittergarnituur erbij. Dat was smullen. Daarna de bus weer in en daar konden we 20 minuutjes uitrusten van het bowlen. Het was wel erg warm vandaag, dus toen we weer bij het huis waren, ontstond een watergevecht. Robyn, Martijn, Jesiah, Jayden, Hassan en Stijn hadden grote lol en vonden het fantastisch om Jennifer, Aad en Twan nat te spuiten. Derk keek toe en was waterballonen aan het opblazen. Jules, Sofia en Joe waren lekker gaan chillen.

Vanavond hoefde er niet gekookt te worden, want dit werd voor ons gedaan. Om 18.00 uur zat iedereen aan tafel en kwam de kok ons eten brengen. Een heerlijk en gezonde maaltijd: bloemkool en broccoli met kaassaus, gebakken aardappeltjes en runderhamburgers. We hebben allemaal gesmuld. Na het eten was het weer tijd voor de verhalenbingo over Tom en Rosa en hun avonturen. Na de verhalenbingo konden we nog even chillen. Jayden en Joe gingen samen de knikkerbaan in elkaar zetten.

We hebben nog wat gedronken, lekker gedoucht en toen was het tijd om naar bed te gaan, we waren allemaal best wel moe. Tot morgen!

Woensdag 7 augustus 2024

Programma “middeleeuwen”

09.00 uur: Ontbijt

10.00 uur: Ochtendgymnastiek

10.30 uur: CreaDoe - schildjes en zwaardjes

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Tocht met de huifkar met echte paarden

16.30 uur: Vrij spelen

18.00 uur: Avondeten

19.00 uur: Verhalenbingo

vanaf 20.00 uur: Relaxen, douchen en naar bed

Menu: sperziebonen/wortels met kip en gebakken aardappeltjes

Geschreven door: Jayden en Robyn

Wij hebben lekker geslapen. Na even rustig wakker worden, hebben wij met zijn allen lekker ontbeten. Jayden vindt crackers met worst, kaas, tomaatjes en komkommer het allerlekkerst. Na het ontbijt hebben wij met z'n allen ochtendgymnastiek gedaan met de meest geweldige muziek. Robyn, Joe, Hassan, Sofia, Stijn, Martijn en Jesiah deden weer enthousiast mee. Toen we hier mee klaar waren, gingen we knutselen. Wij hebben een zwaard en een schild versierd, omdat we vandaag naar de tijd van de middeleeuwen zijn gereisd. Jayden heeft zijn zwaard en schild geschilderd en met stickers beplakt en Robyn heeft haar zwaard en schild geel geschilderd. Super mooi geworden. Als tussendoortje kregen wij een heerlijk bakje met fruit. Hier hebben wij allemaal van genoten. Voordat Derk zijn fruit at, heeft hij hier eerst heel creatief een gezichtje op tafel mee gemaakt. Toen onze kunstwerken lagen te drogen en de regen was gestopt, hebben wij buiten gespeeld, spelletjes gedaan en gekleurd.

En opeens konden we weer gaan lunchen, want ja, de tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Vandaag hadden we een gekookt eitje erbij. Nadat ons eten was gezakt, stond de huifkar met echte paarden voor ons klaar. Het enige mindere was dat de paarden meteen gingen poepen, bah, dit stonk heel erg. Toen we even waren bijgekomen van de stank mochten we met z'n allen de huifkar betreden en hadden wij een onwijs leuk ritje met veel gelach en veel muziek. Jules genoot van het mooie uitzicht. Tussendoor hadden we een stop om wat te drinken en snoepen. Derk vond de paarden heel mooi en heeft ze na de tocht nog even geaaid voordat de huifkar vertrok. Weer terug in het huis hebben we vrij gespeeld. Jayden heeft lego gebouwd en Robyn deed mee met een spelletje Uno.

Als avondeten hadden wij sperziebonen, worteltjes, kipfilet en gebakken aardappeltjes. Deze waren gekookt door kok Bas (smullennnn). Als toetje mochten we genieten van een lekker ijsje. Na het eten was het weer tijd voor verhalenbingo, spelletjes, buiten spelen en genieten van elkaar. En we hadden vanavond allemaal bingo! We kregen een microfoon cadeau die we tijdens de bonte avond goed kunnen gebruiken. Jules ging alvast oefenen.

Op de planning staat nog: douchen en naar bed. Joe joe!

Donderdag 8 augustus 2024

Programma “prehistorie”

09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Ochtendgymnastiek
10.30 uur: CreaDoe - dinosaurussen
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Speurtocht
16.00 uur: Voorbereiding bonte avond
17.00 uur: Vrij spelen
18.00 uur: Avondeten
vanaf 19.30 uur: Bonte avond

Menu: patat van tafel!

Geschreven door: de begeleiding

Vandaag alweer de laatste volledige dag van deze Roosweek. Ook vandaag hebben we weer met elkaar ontbeten. Daarna even de spieren los gemaakt tijdens de ochtendgymnastiek. Met knutselen hebben we een super gave dinosaurus gemaakt. Derk en Twan bleken een gezamenlijke hobby te hebben en hebben gezellig gebreid/ gehaakt samen. Jayden ging skelteren, Jules een boekje lezen en de anderen waren een potje Uno aan het spelen.

Na de lunch hadden we een speurtocht in het thema van deze dag, de prehistorie. We kregen dinosauruseieren, we hebben puzzelstukjes gezocht en de puzzel gemaakt, vragen beantwoord over deze tijd en heerlijk gewandeld door het bos. Aan het eind van de speurtocht kregen we lekkere dinosauruskoekjes. Bij terugkomst in het huis hebben we geoefend voor de bonte avond. Daarna vrij gespeeld, favoriet deze week waren het spelletje Uno, skelteren, voetballen, met waterballonnen spelen, bouwen en alles met gezellige muziek erbij.

Eten op de laatste avond van de Roosvakantie is altijd een feest. We eten dan ‘patat van tafel’. We kregen patat met een kroket, frikadel of kaassoufflé en we aten met bestek van curry, mayonaise en ketchup. Daarbij hadden we ook lekker sla met komkommer en tomaatjes. En als toetje kregen we van Woutske een feesttoetje, met van alles en nog wat. Het was heerlijk!

Na het eten heeft iedereen die dat wilde zich verkleed en toen startte de bonte avond. We hebben prachtige optredens gezien:

Jesiah en Martijn zongen en dansten op Gi-ga-groen van Kinderen voor Kinderen. Derk vertelde samen met Jennifer het verhaal “de nachtwandelaar - Indigo Park”

Stijn liet zijn voetbalkunsten zien.

Robyn zong en danste op het liedje Alle kleuren van de regioboog van K3.

Joe deed samen met Aad een goocheltruc.

Jules en Anja zongen en dansten op het liedje Toeter op m’n waterscooter van Gebroeders Ko.

Sofia vertelde wat we deze week allemaal gedaan hebben.

Hassan en Jennifer zongen en dansten op Papaoutai van Stromae.

Na de optredens was het natuurlijk tijd voor de disco en voor bitterballen, chips en frisdrank!

Toen werd het toch echt tijd om te douchen en naar bed te gaan. Iedereen had een vermoeid gezichtje. Heerlijk slapen en morgen komen de papa's, mama's, broertjes en zusjes en opa's en oma's alweer. Wat ging de week supersnel! Het was een fantastische laatste dag van de Roosvakantie 2024!

Vakantieverslag zomer 2024

Vrijdag 9 augustus 2024

Programma

09.00 uur: Ontbijt

10.00 uur: Ouders komen

10.30 uur: Afscheid

Vandaag hebben we nog heerlijk ontbeten met z'n allen. Na het ontbijt hebben we voor de laatste keer deze vakantie het Rooslied gezongen. Daarna kwamen al snel de eerste ouders om ons weer op te halen. De eerste verhalen werden verteld en er werd geknuffeld en gezwaaid bij het afscheid nemen.

Lekker naar huis, nagenieten en bijkomen van deze leuke week! We hebben genoten met elkaar en heel veel gelachen. Namens het hele team van Dongen 3: bedankt dat we jullie kinderen een weekje mochten 'lenen'! Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer!

Alle deelnemers en vrijwilligers: **BEDANKT!**