

Vakantieverslag zomer 2024

10 augustus t/m 16 augustus 2024, locatie Dongen, 't Volderke

Dit verslag is samengesteld door:

Aidan, Boris, Famke, Jasper, Jenna, Lisa, Livia, Scott, Teike en Ties

Met medewerking van:

Cynthia, Els, Fred, Hanna, Mardi, Oscar en Anne

Thema van de week: Op reis!



Stichting Roos
Uiver 309
2171 PR Sassenheim
roosvakanties@gmail.com
www.stichting-roos.nl
KvK: 28081442



Vakantieverslag zomer 2024

Zaterdag 10 augustus 2024

Programma

10.00 uur: Aankomst
11.30 uur: Kennismakingsspel
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Sport- en spelmiddag
18.00 uur: Avondeten
20.00 uur: Verhalenbingo

Menu: nasi en bami met kroepoek

Geschreven door: Famke en Lisa

Vanmorgen kwamen alle kinderen aan in het vakantiehuisje. Het was de eerste dag van de Roosweek. Nadat de koffers waren uitgepakt en de bedden waren opgemaakt, hebben we een kennismakingsspel gedaan. We moesten een bol wol overgooien en tegelijk elkaars namen roepen. We maakten een soort spinnenweb.

Nadat we hadden kennism gemaakt, hebben we met elkaar geluncht. Iedereen heeft een vaste plek aan tafel. Famke zit naast Anne en Oscar. Lisa zit naast Els en tegenover Boris. Het eten was lekker en gezellig. Daarna hadden we een sport- en spelmiddag. We werden in twee groepen verdeeld. We hebben blikken om gegooid, ring gooien, spekJes happen, voetballen, eieren lopen en steppen.

Daarna hebben Livia, Lisa en Famke lekker gekletst op hun slaapkamer en hebben ze samen met Anne hun nagels gelakt met roze glitters. Scott en Jasper hebben buiten gespeeld met de skelter.

Daarna was het tijd om even af te koelen met een watergevecht. Jasper, Aidan, Boris, Jenna, Oscar, Cynthia, Anne, Els, Livia, Scott en Teike hebben elkaar helemaal nat gemaakt met waterpistolen. Er werd veel gelachen en iedereen was kletsnat. Ties heeft een spelletje Uno met Hanna gespeeld en dit natuurlijk gewonnen. Teike, Boris, Els en Mardi hebben getafelvoetbald en Jenna heeft geracet op de skelter.

Na deze drukke middag hadden we allemaal trek. Gelukkig hadden Fred en Hanna heerlijke nasi en bami gekookt, waar we allemaal van hebben genoten. Als toetje hadden we vla. En natuurlijk hebben we na het eten het Rooslied gezongen. Meteen na het avondeten zijn we gestart met de verhalenbingo. Helaas heeft er nog niemand bingo.

Zondag 11 augustus 2024

Programma

09.00 uur: Ontbijt
10.00 uur: Fotolijstjes knutselen
11.00 uur: Levend ganzenbord
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Met de bus naar de speeltuin
18.00 uur: Avondeten
20.00 uur: Verhalenbingo

Menu: gebakken aardappeltjes, spinazie, worteltjes, cordon bleu en appelmoes

Geschreven door: Aidan, Boris en Scott

Scott was vanmorgen als allereerste wakker en heeft samen met Fred genoten van een rustig ochtendje. Boris heeft heerlijk uitgeslapen en was net op tijd voor het ontbijt aangekleed. Aidan heeft gesmikkeld van de boterham met grillworst. Na het ontbijt zongen we het Rooslied. We kennen het Rooslied al bijna allemaal uit ons hoofd. Na het ontbijt hebben we fotolijstjes versierd. De stickers waren absoluut favoriet. Boris heeft zijn naam op het fotolijstje gestickerd. Na het knutselen gingen we levend ganzenborden. We hadden twee teams: de jongens tegen de meiden. In het jongensteam zaten Ties, Boris, Aidan en Teike en in het meidenteam zaten Famke, Lisa en Livia. Aidan gooide 6 en mocht nog een keer gooien. Tijdens het ganzenborden moesten we allemaal gekke opdrachten doen. De gekste opdracht die we moesten doen, was als een kikker rondlopen. Tijdens het spel heeft Jenna heel hard rondgereden op de skelter.

Tijdens de lunch had Ties een broodje met duo penotti. Boris at een broodje met lekker veel smeerkaas. Na de lunch gingen we met de bus naar de speeltuin. In de speeltuin heeft iedereen in de waterspeeltuin gespeeld. Al snel was iedereen doorweekt. Aidan ging wel 10 keer van de glijbaan. Samen met Boris heeft hij iedereen die nog droog was nat gespat. Ties vond het vooral erg leuk als er een enorme bak met water werd omgegooid. Tussen alle waterpret door genoten we van een zakje chips.

In de bus terug was iedereen moe. Toen we weer bij het huisje waren, heeft Ties een spelletje Skib-Bo gewonnen. Aidan trok meteen zijn zwembroek weer aan en heeft een watergevecht gehouden met Jasper en Jenna.

We zaten iets te vroeg aan tafel voor het avondeten. Tijdens het wachten, hebben we het Rooslied extra geoefend. We zongen het Rooslied een keertje extra snel en een keertje extra langzaam. Na het eten hadden we een waterijsje als toetje. We hebben de dag afgesloten met de verhalenbingo. Helaas heeft er nog niemand bingo. Het blijft nog een beetje spannend wie de eerste is!

Maandag 12 augustus 2024

Programma

09.00 uur: Ontbijt

10.30 uur: Verrekijker maken

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Kaarten voor thuis maken

14.30 uur: Watergevecht, ijs en spelletjes in de schaduw

16.30 uur: Verhalenbingo

18.00 uur: Avondeten

20.00 uur: Speurtocht: op zoek naar dieren in de Jungle

Menu: rauwkost en pannenkoeken!

Geschreven door: Jasper, Ties en Jenna

Vandaag zijn we naar de Jungle gereisd. De temperatuur is vandaag subtropisch, net als een echte Jungle. Na een stevig ontbijt (met croissants!), gingen we een verrekijker van wc rollen maken, zodat we de dieren goed kunnen spotten. Boris vond het heel leuk om te doen. Daarna bleven we allemaal in de schaduw zitten om te drinken en spelletjes te doen. Ties won uiteraard weer met Skip-Bo. Uno is ook erg populair. Aidan, Teike, Jasper en Oscar traptten een balletje in de schaduw. Jenna maakte haar rondjes op de skelter. Anne heeft Scott voorgelezen en samen met zijn Ninjago lego gespeeld. Na de lunch was het tijd om goed af te koelen met een watergevecht. Iedereen deed mee, behalve Lisa en Ties. Omdat ze toch ook graag wilde afkoelen, hebben ze allebei een bak met water over hun hoofd heen gekregen. Genieten! Daarna was er een ijsje voor iedereen.

Aan het einde van de middag heeft Oscar een verhaal over de Jungle voorgelezen. Gelukkig konden we weer een paar cijfers op de bingokaart afstreken. Nog steeds heeft niemand van ons bingo. Tussendoor hebben Famke en Boris geholpen met pannenkoeken bakken. Voordat we aan de pannenkoeken begonnen, hebben we rauwkost gegeten: komkommer, tomaat, paprika, wortel en watermeloen. Dit lieten we ons goed smaken. Daarna mochten we aanvallen op de pannenkoeken! De meesten hebben er twee op, sommigen zelfs drie! Om uit te buiken en om wat lichaamsbeweging te krijgen, gingen we op jacht naar dieren in de Jungle onder leiding van Fred en Cynthia. We moesten de rood/witte lintjes volgen. Waren er twee lintjes, dan waren er een of twee plaatjes van dieren verstoppt. De kinderen werden gevraagd om het dierengeluid te laten horen. Cynthia controleerde dat met via haar mobiel met speaker, zodat het effect in het bos nog groter was. Vooral Lisa, Livia en Famke waren heel fanatiek bij het zoeken naar de dierenplaatjes. Met de cijfers en letters achterop kwam we tot de volgende zin: wij gaan lekker ijs eten! En dat hebben we uiteraard ook gedaan!

Douchen deden we in sneltreinvaart, zodat iedereen er op tijd in lag. Morgen weer een dag! Hopelijk is deze iets minder warm.

Dinsdag 13 augustus 2024

Programma

09.00 uur: Ontbijt

10.30 uur: Zonnebloem maken

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Zwembad

16.30 uur: Chillen op de trampoline en bordspelletjes spelen

18.00 uur: Avondeten

19.00 uur: Verhalenbingo

Menu: aardappelkroketjes met broccoli, bloemkool en een grote hamburger

Geschreven door: Jenna, Livia en Boris

Na een hele warme nacht slapen zijn we op dinsdag naar Hawaii gereisd. Ook in Hawaii zijn de temperaturen tropisch, gelukkig iets minder tropisch dan maandag. Na een heerlijk ontbijt, waarbij er kokosbrood was voor op de boterhammen, wat een feest!, gingen we een prachtige gekleurde zonnebloem maken van knijpers. Na het knutselen ging iedereen lekker zijn eigen ding doen, zo lagen Boris, Jenna, Teike en Jasper samen met Anne heerlijk te chillen op de trampoline. Gelukkig was er een parasol neergezet tegen de zon. Famke mocht Mardi helpen met het fruithapje. Scott heeft lekker in zijn Harry Potter boek gelezen, terwijl Livia en Lisa ondertussen buiten aan het zingen en dansen waren. Ties was samen met Aidan aan het voetballen, want Ties heeft binnenkort een toernooi dus moet veel oefenen. Toen was het tijd om te lunchen. Ook de lunch ging er weer goed in bij iedereen.

Na de lunch wisten we niet hoe snel we onze zwemkleding aan moesten doen. Op naar het zwembad! We hebben de hele middag in het zwembad gespeeld, iedereen heeft zo genoten. Lisa, Livia en Famke hebben de hele middag met elke gezwommen met Hanna maar ook met Els en met Mardi, ze gingen van de glijbaan naar het buitenbad en weer naar binnen. Boris, Teike, Ties en Jasper zijn samen met Anne en Oscar heel vaak van de glijbaan gegaan, Teike wel zo'n 30 keer, Boris ging alle keren op z'n buik. Aidan heeft samen met Fred vele bommetjes in het diepe bad gemaakt, Jenna heeft Mardi en Els laten zien dat ze heel goed de handstand kan onder water en Scott heeft Fred, Els en Cynthia heel vaak in het water geduwd. Ook Boris vond het heel leuk om Els in het grote diepe bad te duwen, zelf zo leuk dat hij geen tijd had voor het chipje en de limonade in de korte zwempauze. Tien blije, maar ook vermoeide kinderen stapten in de bus terug naar het huisje.

Bij het huisje aangekomen was er lekker wat tijd om te chillen. Jasper lag zo lekker op de bank dat hij daar zelfs in slaap is gevallen. Uitgeteld van het zwemmen. Er werd wederom gechild met muziek op de trampoline en buiten aan tafel werden er (bord)spelletjes gespeeld zoals Uno, Keezen en Mens erger je niet. Na een middag zwemmen, had iedereen enorme trek. Gelukkig gingen we een super grote hamburger eten, met aardappelkroketjes en bloemkool en broccoli. Zelfs de groenten waren binnen no-time op. Na een toetje (ijs of vla, iedereen mocht zelf kiezen) hebben we nog de verhalenbingo gespeeld en daarna was het tijd om te gaan slapen, iedereen was zo moe. Ze sliepen al voordat de hoofden de kussens raakten.

Woensdag 14 augustus 2024

Programma

09.00 uur: Ontbijt

10.30 uur: Koksmuts maken

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Huifkartocht naar tractormuseum, rondje door Moer en Dongen

18.00 uur: Avondeten

20.00 uur: Verhalenbingo

Menu: zelfgemaakte pizza's

Geschreven door: Teike en Aidan

Na het aankleden, gingen we ontbijten. Daarna zongen we natuurlijk het Rooslied. Vandaag stond de dag in het teken van Italië. Daarom hebben we koksmutsen gemaakt met onze namen erop. Iedereen heeft zijn eigen muts mogen versieren.

Na de lunch en het Rooslied werden we opgehaald door een aardige meneer met een tractor en een huifkar. Gelukkig pasten we er allemaal in. De hele weg hebben we gezongen en ook met onze zelfgemaakte verrekijker de omgeving bekeken. Teike deed het meeste gek met de gebaartjes bij de liedjes die gezongen werden. Lisa, Famke en Livia zaten naast elkaar en deden ook goed mee met het zingen en de danspasjes. Scott en Jasper zaten achterin en gingen staan en zwaaide naar alle auto's die ons voorbijreden.

We kwamen na een uur aan bij het huis van de man met de tractor en de huifkar en kregen we van hem en zijn vrouw een stukje gebak en limonade. Er was een grote tuin met een trampoline en een schommel. We hebben zelfs even rondgekeken in het tractormuseum. Sommige kinderen konden het natuurlijk niet laten om even op een tractor te gaan zitten.

Toen we terugkwamen, hebben we zelf pizza's gemaakt. Iedereen heeft goed zijn best gedaan om de lekkerste pizza te maken. Tijdens het avondeten konden we dan ook heerlijk smullen van al het lekkers. Toen kwam de verhalenbingo. Anne vertelde het verhaal. Helaas was er nog steeds geen winnaar. Hierna lekker douchen en weer naar bed. Morgen de laatste volle dag met de bonte avond. Maar dat vertellen we morgen.

Donderdag 15 augustus 2024

Programma

09.00 uur: Ontbijt
10.30 uur: Tulpenbollen beschilderen
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Muziekbingo
16.30 uur: Verhalenbingo
16.30 uur: Voorbereiding bonte avond
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Bonte avond

Menu: patat van de tafel

Geschreven door: Ties en Teike

Voor het ontbijt hebben we met elkaar het Wilhelmus gezongen, want het thema van vandaar is 'Nederland'. Daarna lekker eten. Ties heeft wel drie boterhammen gegeten. Na het eten, gingen wij zoals altijd het Rooslied zingen. Na het ontbijt hebben we tulpenbollen beschilderd. Ze zijn ontzettend mooi geworden. Daarna was het tijd voor een potje voetbal met Ties, Jasper en Aidan. Teike racete ondertussen rond op de skelter en botste overal tegenaan.

Om 12.30 uur gingen wij lunchen. Na de lunch hebben we muziekbingo gedaan. We moesten goed luisteren welke liedjes er werden afgespeeld. Als we een liedje herkende, mochten we deze aankruisen op de bingokaart. Aan het einde had gelukkig iedereen bingo. Daarna heeft iedereen een generale repetitie voor de bonte avond gehouden. Ties ging samen met Jasper, Jenna en Aidan het liedje van Links naar Rechts presenteren. Teike loopt al de hele dag rond als een clown en noemt zichzelf Bassie van Toor. Daarna volgde het eerste hoogtepunt van de avond: patat van tafel!

We sloten de avond knallend af met de bonte avond. Teike beet het spits af met een act op Anne Fleur. Daarna had Boris een flitsende goocheltruc. Jasper, Ties, Aidan en Jenna gingen helemaal los op het nummer 'Van links naar rechts'. Famke, Livia en Lisa hadden een prachtig dansje ingestudeerd op het liedje 'Waterval'. Tot slot had Scott een spetterend optreden op het nummer 'Helikopter'. Ten slotte deden we met z'n allen de polonaise.

Vakantieverslag zomer 2024

Vrijdag 16 augustus 2024

Programma

08.00 uur: Ontbijt

09.00 uur: Ouders komen

09.30 uur: Afscheid

Na een lekker ontbijtje kwamen de ouders alweer snel om iedereen op te halen. Lekker naar huis, nagenieten en bijkomen van deze leuke week! Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer!

Alle deelnemers en vrijwilligers: **BEDANKT!**