

# Vakantieverslag zomer 2024

20 juli t/m 26 juli 2024, locatie Otterlo, Het Lorkenbos

**Dit verslag is samengesteld door:**

Eva, Fleur, Gijs, Levi, Mark, Péter, Rosaliene, Sanne, Sari en Sterre

**Met medewerking van:**

Bianca, Carla, Marianne, Rob, Tom en Jessica

**Thema van de week: Europa**



**Stichting Roos**

Uiver 309

2171 PR Sassenheim

[roosvakanties@gmail.com](mailto:roosvakanties@gmail.com)

[www.stichting-roos.nl](http://www.stichting-roos.nl)

KvK: 28081442



## Zaterdag 20 juli 2024: Duitsland

### **Programma**

- 10.00 uur: Aankomst
- 11.00 uur: Afscheid van papa's en mama's
- 11.15 uur: Vrij spelen
- 12.30 uur: Lunch
- 14.00 uur: Kennismakingsspel
- 15.30 uur: Zwemmen met allemaal
- 18.00 uur: Avondeten
- 19.30 uur: Voorleesbingo en douchen

**Menu: Duitse braadworst, salade, appelmoes en gebakken aardappeltjes**

**Geschreven door: Eva, Sterre en Marianne**

We zijn vandaag aangekomen, we moesten wennen aan de nieuwe gezichten maar sommige kenden we al van vorig jaar! Fleur en Sanne kenden elkaar al van de taxi en Sterre en Péter kenden elkaar al van Roos van vorig jaar net als Sanne en Eva. Veel kinderen hadden vannacht weinig geslapen want oh wat is het spannend zo mee op kamp. We hadden een gesprekje met kampleider Jessica en hebben ons bed opgemaakt. Er waren lekkere koekjes en spekjes bij de limonade en koffie/thee. Daarna hebben we afscheid genomen van de papa's en mama's en was er tijd voor de eerste rondjes op de step/ skelter of een spelletje.

We hebben voor het eerst samen geluncht. We hadden lekkere boterhammen. Daarna speelden we een spelletje om kennis te maken met elkaar. We mochten de bal naar iemand gooien en vragen hoe hij/ zij heette. Daarna mochten we nog een vraag verzinnen zoals 'Heb jij een broer of een zus?' of 'Hoe oud ben jij?'. Het was onwijs mooi weer dus daarna zijn we snel af gaan koelen in het zwembad. Het zwembad was heerlijk.

Rosaliene, Sanne, Fleur en Mark genoten vooral vanaf de kant, met de voetjes in het water op de warme stenen. Mark spoot met een sproeier alle voorbijgangers nat. Péter, Levi en Sterre gingen steeds van de glijbaan. Eva zwom bij iedereen langs. Sari, Sterre, Levi, Gijs, Péter en Eva speelden mee met lummeltje met de bal.

Tom en Rob hebben met hulp van Gijs vanavond voor ons gekookt. We hadden salade, appelmoes, gebakken aardappeltjes en braadworst. Het was gelijk stil aan tafel, zo lekker waren we aan het smullen. Als toetje hadden we nog chocoladevla en gele vla.

Na het avondeten was er tijd voor verhalenbingo. Het thema van vandaag was Duitsland. Er werd een sprookje verteld over een prinses, een kikker en een wolf. Niemand had nog bingo vandaag. Daarna was er tijd om de laatste energie eruit te rennen/ skelteren (Eva, Péter, Mark en Levi), nog even te kleuren (Sari, Sanne en Rosaliene) en een spelletje te spelen (Gijs, Péter, Sterre, Levi en Mark) met een bakje thee erbij.

## Zondag 21 juli 2024: Italië

### **Programma**

08.30 uur: Ontbijt  
10.00 uur: CreaDoe  
11.00 uur: Vrije tijd  
12.15 uur: Lunch  
13.30 uur: Met de bus naar het binnenzwembad in Ede  
16.30 uur: Vrij spelen  
18.00 uur: Avondeten  
20.00 uur: Vrij spelen, rust en dan... naar bed

**Menu: voorgerecht van komkommer en tomaatjes, hoofdgerecht pizza, ijsje als nagerecht gepaard met een heerlijke glaasje 'wijn' (rode en gele limonade)**

**Geschreven door: Gijs, Mark en Rob**

Vandaag is het Italië-dag. De kamer is op zijn Italiaans versierd. Wij zijn Mark en Gijs. Ik, Mark heb goed geslapen en ik, Gijs ook! Even wakker worden aan de grote tafel, ieder met een bakje koffie of thee. Ontbijt was brood met beleg en drinken erbij. Twee kinderen hielpen weer met tafel afruimen... bekers, borden etc. Toen hebben we de tandjes gepoetst. Mark deed het zelf. Daarna in de tent buiten T-shirts kleuren. Mark een parse medaille en achter op de naam Mark in het rood. Gijs een oranje medaille en achter op een grote bal met zwarte vlakken. Gijs maakt het middenvak zwart als hij weer thuis is, want hij was nog lang niet klaar. Sanne tekende alle landenvlaggen na waarna ze verder ging met haar tekeningen van alle kinderen in de week.

Toen het middageten. Jullie weten wel hoe dat gaat. Ook nu hadden we brood. 's Middags gingen we naar het grote zwembad in Ede. Van het huisje liepen we naar de zwarte bus met een aardige chauffeur. Die bracht ons naar het zwembad. Het zwembad is heel groot, heeft twee groene glijbanen en een grote blauwe glijbaan. Die blauwe was heel mooi en daar kon je met zwembanden op. Volgens Gijs was K3 er ook, maar niet heus. Sari en Eva zwommen vooral in het ondiepe bad. Terwijl de rest meer bij de glijbanen te vinden was. Uiteindelijk durfden iedereen van de glijbaan af, al moest er soms een handje vastgehouden worden. Fleur, Mark en Péter gingen als een van de weinige het diepe in. We hadden lekker chips en limonade tussendoor. Om 16.00 uur gingen we met het busje mee naar het huis. Daarna hebben we nog lekker vrij gespeeld.

Diner, de tafel was heel mooi gedekt als een echt Italiaans restaurant met een menukaart en mooie versieringen. Bianca, Marianne en Rob verkleedden zich als obers en Tom kwam als Luigi met zijn snor de pizza's brengen. We aten met de kids alleen aan tafel en we werden door iedereen bediend. Lekker pizza en daarna nog lekker ijs. Wie de rekening ging betalen dat wisten we nog niet. Péter beloofde dat hij het ging regelen en haalde het monopolygeld tevoorschijn. Na het diner was er verhalenbingo. Marianne heeft een mooi verhaal voorgelezen. Niemand had Bingo! Misschien morgen? Een klein groepje ging nog even naar de speeltuin. Sterre en Péter schommelden en Gijs en Levi gingen op de draaimolen. Eva en Levi reden het skelterparcours rond het huisje nog eens en probeerden hoe snel ze konden gaan. Rosaliene ging samen met Sanne nog even kleuren.

## Vakantieverslag zomer 2024



Na het douchen was er nog tijd voor een kopje thee en speelden Gijs, Péter en Sterre een spelletje Uno met Tom en Marianne. Daarbij werd gezellig gekletst. En later... tanden poetsen en naar bed!

**Maandag 22 juli 2024: Frankrijk**

***Programma***

08.30 uur: Ontbijt  
10.00 uur: CreaDoe  
12.30 uur: Lunch  
14.00 uur: Sport en spel middag  
16.30 uur: Zwemmen en de was gedaan  
18.00 uur: Avondeten  
20.00 uur: Verhalenbingo, buiten gespeeld en gechild

***Menu: vers gemaakte champignonsoep met een stokbroodje met roomkaas en daarna heerlijke zalm of spek quiche***

**Geschreven door: Sari, Fleur en Bianca**

We waren vanmorgen laat uit bed. Mark en Levi hebben we wakker moeten maken. Heerlijk hoor zo lekker lang slapen. In het zitje heerlijk wakker worden met een kopje thee of koffie. Fleur vertelde dat ze echt als een ROOSJE heeft geslapen. Sari gaat lekker vroeg naar bed samen met Eva en dan wordt er nog een verhaaltje voorgelezen. Fleur slaapt samen met Sanne en ook daar wordt de dag doorgenomen voordat ze gaan slapen. Bij het ontbijt kregen we een lekker croissantje. Het grappige van deze dag was dat Bianca het raam dicht wilde doen achter het bed van Eva, maar ze viel op de grond. Toen we de was weg gingen brengen samen met Rosaliene en Fleur liet ze ons heel erg schrikken. Ze had zich stiekem verstopt achter het washok. Tijdens het knutselen hebben we stenen geschilderd, met verf maar ook met stiften. Deze mogen we meenemen naar huis.

Voordat de lunch begon, hebben Tom, Bianca, Mark en Levi pannenkoeken gebakken. Iedereen heeft heerlijk geluncht. In de middag hebben we sport en spel middag gehad. Het Gekke Hoeden team tegen team Red Bull. De middag bestond uit: snoephappen, steppen, met waterpistolen pionnen omschieten, bal gooien en met pingpongballetjes in grote emmers gooien. Uiteindelijk hebben we allemaal gewonnen en allemaal een medaille gehad. Daarna gingen we allemaal vrij spelen. Péter, Levi, Eva en Sterre gaan heerlijk samen met Tom op de skelter en de step een groot rondje om het park racen. Sanne, Rosaliene, Fleur en Bianca gaan in de tent buiten naar muziek luisteren en kleuren. Sari zit er dan heel fijn bij te lezen. Mark komt muziek maken en Gijs dient een verzoeknummer in: K3, de 3 biggetjes van de musical. Erg leuk om te zien dat de kinderen heel veel liedjes mee kunnen zingen en dat ze er dan zo blij van worden. Ook Fleur gaat heerlijk op de step mee of even met Carla samen met Sanne wandelen. Ook daarna zijn we weer heerlijk wezen zwemmen.

Omdat we vandaag in de Frankrijk-dag zitten, eten we zelf gemaakte champignonsoep. Deze was gemaakt door Rosaliene, Sterre en Levi onder toezicht van Carla en Jessica. Hij was echt heerlijk. We kregen hier een stokbroodje met roomkaas bij. Daarna kregen we quiche met zalm of spekjes. Sari at een heerlijk speciaal broodje gezond. Zij heeft dit ook zelf klaar gemaakt samen met Jessica. Als toetje kregen we een ijsje of vla. Daarna heerlijk buiten gespeeld, douchen en pyjama's aan. Dan nog even met elkaar aan tafel met een kopje thee om even tot rust komen. En dan tandenpoetsen en naar bed. Bij de een nog even de dag doornemen en bij de ander een verhaaltje voorlezen. Dit was de dag van vandaag, we hebben het weer heel leuk gehad.

**Dinsdag 23 juli 2024: Spanje**

***Programma***

08.30 uur: Ontbijt  
10.00 uur: CreaDoe  
12.30 uur: Lunch  
14.00 uur: Binnenspeeltuin Monkey Town  
16.30 uur: Thee- en koffietijd  
18.00 uur: Avondeten  
19.30 uur: Verhalenbingo

***Menu: wraps met kip/groente, guacamole, salsa, sla en strooikaas***

**Geschreven door: Sanne, Rosaliene en Carla**

De meeste waren ongeveer rond 07.30 uur wakker, we zijn begonnen met koffie of thee. Levi en Mark moesten we weer wakker maken. 08.30 uur waren we begonnen met het ontbijt. 10.00 uur hadden we een knutselactiviteit. We hebben castagnetten van karton en bierdopjes gemaakt. Sari, Rosaliene, Levi en Sterre maakten hartjes. Gijs maakte aapjes. Ook mochten we nog een vlag inkleuren. Tijdens het knutselen kwam Joeri (andere kampeider) op bezoek en bracht nieuwe onderdelen voor het stepje en nog meer buitenspeelgoed. Joeri ging nog even zingen in de knutseltent. Dat was heel gezellig. Na de lunch ging hij weg.

's Middags gingen we naar een buitenspeeltuin en een kinderboerderij met de bus, iedereen had een oranje Roos T-shirt aan. Onderweg ging het heel hard regenen en niemand wilde de bus meer uit. In overleg met de buschauffeur zijn we naar de binnenspeeltuin Monkey Town gereden. Daar was het droog, warm en erg gezellig. Maar ook wel erg druk en misschien eigenlijk een beetje voor kleine kinderen. Toch heeft iedereen er uiteindelijk van kunnen genieten. Mark, Rosaliene, Péter, Levi, Gijs, Sari en Eva gingen op ontdekkingstocht en klauterden door de Funzone waarbij Levi uiteindelijk in de Pannakooi terecht kwam. Eva, Rosaliene en Fleur genoten van de trampolines, Gijs bouwden zijn eigen kasteel met gigantische blokken (met hulp van Eva) en Sanne speelde met Jessica een spelletje airhockey nadat ze heerlijk gekleurd had. Sterre en Fleur werden ingezet als fotografen, maar ook Sterre klom uiteindelijk Eva en Sari achterna om bovenaan van de glijbaan te gaan. Tussendoor hadden we limonade en chips om even af te koelen. Dit was lekker. Op de terugweg regende en onweerde het, de lieve buschauffeur heeft ons teruggedreden naar het huisje zodat we niet vanaf de receptie terug moesten lopen door de regen.

Buiten was alles nat en er was nog steeds regen en onweer. Bij de voordeur hebben we ondertussen onze eigen privé zwembad. Eerst maar koffie en thee met een koekje erbij. Er was dus tijd voor Uno, de muziek (Péter en Mark), kleurboeken en andere spelletjes. Zodra het droog was, reden we met de skelters door de plassen en gingen Sanne en Levi met Carla een wandeling maken waarbij ze keien ketsten op de waterplassen.

's Avonds aten we als voorgerechtje tortillachips met salsadip, daarna wraps met kip en groente en als toetje vla. Bianca en Marianne hebben voor ons gekookt. Na het eten las Tom de verhalenbingo voor. Dit ging over een Spaans sprookje 'de herder met de doedelzak'. Nog steeds had er niemand bingo.

## Vakantieverslag zomer 2024

Er was nog tijd om even naar buiten te gaan, nu het weer droog was, en om een spelletje te spelen.

## Woensdag 24 juli 2024: Nederland

### **Programma**

09.00 uur: Ontbijt  
10.30 uur: CreaDoe  
12.30 uur: Lunch  
13.30 uur: Safari met de jeep  
15.00 uur: Zwemmen en spelen  
18.00 uur: Avondeten  
19.30 uur: Verhalenbingo

**Menu: nasi met kroepoek, eipannenkoek en kipsaté, als toetje aten we vla en yoghurt met lekkere verse aardbeien**

**Geschreven door: Levi, Péter en Tom**

Vanochtend sliepen ze allemaal lekker uit, de eerste uit de veren was Fleur om 07.15 uur. Al snel volgden de jongens (Gijs en Péter) naar goede gewoonte en dronken ze de eerste theetjes en koffies. Van de opgehangen versiering konden de kids opmaken dat het vandaag Nederland was als thema, want er hingen onder meer afbeeldingen van molens, klompen, stroopwafels, enzovoort. De tafel werd gedekt en plots stond de man van de Plus aan de deur met onze boodschapjes.

Na enkele lekkere boterhammen gegeten te hebben, was het tijd om te knutselen. Carla legde uit hoe we een superleuke koekiemonsterdoos maakten aan de hand van een leuke mal. Deze werd dan uitgeknipt, gekleurd/ versierd en op de koker geplakt. Péter en Levi werken nog verder aan de steen van een eerdere CreaDoe en gaan deze morgen afwerken. Toen was het tijd om nog even vrij te spelen. Eva reed toen met de skelter knal de bosjes in en we moesten haar eruit trekken.

Daarna gingen we terug aan tafel voor een middaglunch. Iedereen was enthousiast want er waren knakworstjes. Elk aten we 2 boterhammen met worstjes en sausjes. Kort na de lunch was het dan tijd om met z'n allen op safari te gaan. Een coole jeep met lange kar kwam plots voorgereden en bestuurder Marcel nam ons mee door de bossen van de Veluwe en gaf veel uitleg over de planten en dieren die er waren. Zelf zagen ze onder meer Spaanse koeien en wilde paarden. De tocht was heel hobbelig, maar Rosaliene en Eva waren door het dolle heen.

Na anderhalf uur gesafaried te hebben, keerden we terug naar ons huisje waar Péter, Sterre, Levi, Sari en Marianne direct het zwembad kozen. Tom en Gijs waren de watjes, want zij durfden er niet in. Uiteindelijk heeft Gijs dan toch ook zijn zwembroek aangetrokken en verschillende bommetjes gedaan. Sari genoot van het zwemmen met volle teugen. Rosaliene en Sanne waren intussen lekker aan het kleuren en knippen op een leuk muziekje. Plots riep Fleur en zagen we dat ze met de skelter vast zat in een grote plas water van de regen de dag voordien. We snelden haar toe en trokken haar uit de plas.

Na enkele uurtjes spelen was het tijd voor het avondeten, waarbij Sanne en Sterre meehielpen met koken. Ze kookten o.a. rijst, bakten gehakt, ei en groentjes. Bij de groentjes zaten ook pepers en we spraken stiekem af dat Tom deze in Gijs zijn eten zou doen. Zo gezegd, zo gedaan en Toms kompanen Levi en Mark hielden Gijs bezig zodat



Tom stiekem de pepertjes in zijn eten kon doen. Gijs had het echter door en gooide de rode pepertjes er direct terug uit. Sanne, Mark, Levi, Péter en Sterre kwamen niet meer bij van het lachen. Nadien aten ze nog pap en/of yoghurt met vers gesneden aardbeien. Deze hadden Sanne en Sterre voor ons gesneden.

Toen gingen ze verhalenbingo spelen en Bianca voorzag hier een spannend verhaal over de boerderij van haar opa. Plots was het verhaal ten einde en wonder boven wonder had iedereen bingo en kreeg iedereen een leuke XL bellenblazer. Dan was het vrij spelen en maakten we ons klaar voor naar bed te gaan. Morgen is een grote dag, want dan staat de bonte avond gepland. We kijken er allen heel hard naar uit.

**Donderdag 25 juli 2024: België**

***Programma***

08.45 uur: Ontbijt  
10.00 uur: CreaDoe  
12.30 uur: Lunch  
14.00 uur: Voorbereiden acts of vrij spel  
16.30 uur: afscheid Carla  
18.00 uur: Avondeten  
19.30 uur: Bonte avond  
21.30 uur: Verstoppertje in het donker

***Menu: patat van de tafel***

**Geschreven door: Jessica**

De laatste volle dag bij Roos en ondanks dat sommige ook al stiekem de dagen aftelden tot ze papa en mama weer zagen, was het programma van vandaag wel zo leuk dat niemand het wilde missen. We begonnen de ochtend, na het ontbijt, met koekjes bakken. Iedereen kreeg een stukje deeg en mocht zelf rollen en vormpjes uitsteken. Eerst bleef al het deeg plakken, maar een beetje poeder (bloem) erop en daar gingen we. Sanne was al snel klaar en kon daarna Mark nog helpen. Terwijl iedereen langzaam naar de speeltuin druppelde, terwijl de koekjes in de oven zaten, was Gijs nog met veel plezier bezig. Hij was trots als een koekje er weer goed uitkwam en heeft uiteraard de letters van K3 gemaakt. Toen de koekjes waren afgekoeld, mochten we ze versieren met glazuur en discodip. Sanne, Mark, Fleur en Sari waren de eerste. Daarna gingen Gijs en Rosaliene ook nog aan de slag en mocht iedereen alvast een koekje van zichzelf proeven voordat de rest in de koekiemonsterdoos werd bewaard. Mm.. wat waren die lekker!

Zo was het al snel tijd om te gaan lunchen. Na de lunch was er tijd om de acts van de bonte avond voor te bereiden. Mark en Sanne oefenden samen met Rob en kozen hun kleren uit. Eva oefende samen met Marianne en kende eigenlijk het hele dansje al uit haar hoofd! Ook Fleur, Gijs, Péter, Rosaliene en Rob doken de verkleedkist in. Sari en Fleur werden door Jessica geschminkt tot prinsesje en leeuw. Andere hadden liever een tattoo van schmink. Levi wilde het logo van FC Barcelona, Eva koos een plaktattoo van Cars, Sterre kreeg een echte mannetattoo voor haar act als Snelle (een roos met I love mom), Péter wilde zijn eigen tatoedesigns proberen en Sanne koos voor vlaggetje en hartjes op haar armen. Fleur, Rosaliene, Sari en Sanne wilden ook nog graag nagels lakken waarna Sari de nagels van Jessica nog heeft gelakt. Zo ontstonden de acts voor de bonte avond. Fleur veranderde langzaam in een leeuwte en oefende haar brul. Péter zong de tekst van Camille mee en oefende al zijn danspasjes. In de tussentijd maakte Sanne haar slinger af die ze deze week had geknipt en hingen we deze op in de woonkamer. Daarnaast was er nog tijd om te zwemmen (Sari, Levi en Sterre) en bouwden Fleur, Rosaliene en Eva zandkastelen in de zandbak.

Helaas moesten we onverwacht al wat eerder afscheid nemen van Carla. We kregen allemaal nog een dikke knuffel van haar en een waterballon (herbruikbaar) met een armbandje erin. Toen begon het wachten op de frietjes. We mochten niet meer in het huisje, want Tom en Jessica bereidden een verrassing voor. De frietjes bleven echter maar op zich wachten en we konden pas een uur later gaan eten. Een honger dat we hadden, het was gelijk stil aan tafel! De tafel was helemaal bedekt met plastic en met

saus waren er borden en bestek getekend. We mochten ons bord opeten vanavond en friet van de tafel eten! Daarna kregen we nog een lekker ijsje als toetje.

Na het eten was het tijd voor de bonte avond. De laatste kostuums werden aangetrokken. Mark kreeg nog glitters op zijn gezicht zoals bij Sanne zodat ze echt een duo vormden en Levi bereidde zich als presentator voor op de avond. De bonte avond was voor veel mensen spannend, maar wat heeft iedereen het goed gedaan! We begonnen met Sanne en Mark die de sterren van de hemel zongen met Shallow van Lady Gaga. Daarna danste Rosaliene op Waterval van K3 en vertelde Rob moppen. Iedereen mocht meedansen met het Vliegerlied van Marianne en Eva waarna Péter een show weggaf door Ademnood van Camille te zingen en dansen. Sterre en Bianca zongen 17 miljoen mensen van Davina Michelle en Snelle waarna Gijs los ging op Welkom van de musical de drie biggetjes. Rob zong zijn eigen versie van 'Mijn opa' en we deden allemaal mee! De avond werd spectaculair afgesloten door ons eigen leeuwje Fleur die 'Wacht maar tot ik koning ben' van de Lion King zong. De hele avond heeft Levi, met hulp van Jessica en Tom de acts aangekondigd. De disco begon en iedereen danste de eerste twee liedjes mee, waarna een paar kinderen al naar bed gingen. Levi en Sanne speelden nog een spelletje tijdens de disco en de andere dansten tussen de bellen door op muziek van K3 tot Huisfeestje en Ed Sheeran. Levi wilde al de hele week in het donker een wandeling gaan maken, maar helaas regende het vanavond. We besloten om nachtwacht te spelen. Levi, Sterre, Gijs en Mark speelden mee met Marianne, Tom en Jessica. Het was verstoppertje in het donker. Hiermee sloten we de feestelijke avond af en gingen we allemaal moe naar bed toe.

Vakantieverslag zomer 2024

**Vrijdag 26 juli 2024**

***Programma***

09.00 uur: Ontbijt

10.00 uur: Ouders komen

11.00 uur: Afscheid

Vandaag sliep iedereen voor het eerst uit tot een uur of 08.00. Na een lekker ontbijtje kwamen de ouders alweer snel om iedereen op te halen. Gelukkig maar, want iedereen zat vol verwachting te wachten tot ze werden opgehaald. Lekker naar huis, nagenieten en bijkomen van deze leuke week! Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer!

Alle deelnemers en vrijwilligers: **BEDANKT!**