

# Vakantieverslag zomer 2024

27 juli t/m 2 augustus 2024, locatie Otterlo, Het Lorckenbos

**Dit verslag is samengesteld door:**

Anna, David, Hosanna, Julie, Kim, Michael, Rick, Sidney, Tijmen en Tom

**Met medewerking van:**

Annique, Eline, Koos, Ryanne, Stan en Amy

**Thema van de week: Europa**



**Stichting Roos**

Uiver 309

2171 PR Sassenheim

[roosvakanties@gmail.com](mailto:roosvakanties@gmail.com)

[www.stichting-roos.nl](http://www.stichting-roos.nl)

KvK: 28081442



**Zaterdag 27 juli 2024**

***Programma***

10.00 uur: Aankomst  
11.30 uur: Kennismakingsspel en vrije tijd  
12.30 uur: Lunch  
14.00 uur: Nederlandse spelletjes  
15.30 uur: Buitenzwembad en spelletjes spelen  
18.00 uur: Avondeten  
20.00 uur: Speeltuinen en daarna de verhalenbingo

***Menu: pannenkoeken***

**Geschreven door: Julie, Sidney en Eline**

Julie en Sidney hebben eerst hun bedden opgemaakt. Daarna hebben we een kennismakingsspel gespeeld met een bal om de namen te leren kennen. Julie vond het leuk om de lievelingskleur en het lievelingseten te leren van de anderen. Sidney vond de leeftijd van Koos erg grappig, omdat daar héééél vaak naar werd gevraagd.

Toen hebben we voor het eerst geluncht en het Rooslied gezongen. Dat vonden Julie en Sidney heel leuk. 's Middags hebben we oud Nederlandse spelletjes gespeeld. Julie vond daarvan de skelterrace en het koekhappen het leukst. Sidney vond het blikgooien heel erg leuk. Na de oud Nederlandse spelletjes is Julie lekker naar het buitenzwembad gegaan. Ze heeft daar lekker op een ligstoel gelegen in de zon. Sidney heeft bij het huisje met de anderen veel spelletjes gespeeld, zoals Uno en Halli Galli. Dat was ook heel erg leuk.

's Avonds hebben we heerlijk pannenkoeken gegeten! Die waren heel lekker door Amy en Ryanne gemaakt. De pannenkoeken met spek vond Julie het lekkerst, met veel poedersuiker. Sidney heeft heerlijke naturel pannenkoeken gegeten. Na het avondeten hadden we disco in de speeltuin, daar is lekker mee gezongen en gedanst. Julie en Sidney hebben ook in de draaimolen gezeten. En er is nog veel muziek afgespeeld in de tent. Als allerlaatste deden we de verhalenbingo. Julie heeft al bijna bingo, maar Sidney nog niet. We zijn erg benieuwd of we aan het eind van de week bingo hebben.

Zondag 28 juli 2024

### **Programma**

09.00 uur: Ontbijt  
10.30 uur: CreaDoe, borden beschilderen  
12.30 uur: Lunch  
14.00 uur: Speeltuin Binky  
16.30 uur: Vrij spelen  
18.00 uur: Avondeten  
20.00 uur: Pamperavond

**Menu: andijviestamppot met spekjes, sperziebonen, krieltjes en gehaktballetjes**

**Geschreven door: Kim, Hosanna en Ryanne**

Na lekker te hebben geslapen, moesten we Kim toch maar wakker maken voor het ontbijt. We hebben toen samen lekker boterhammen gegeten en het Rooslied gezongen! Na het eten gingen we kijken welk thema het vandaag is en welke knutsel we gaan maken. Het thema is: Griekenland! Een aantal zijn wel al eens op vakantie geweest daar. De knutsel is een Grieks bord verven. Stan had een porseleinen bord versierd, maar gooide die opeens op de grond, want scherven brengen geluk! Nu gaan we ons eigen bord maken en dan kapot maken. We maken van de kapotte stukken, mooie dieren. Zoals die van Hosanna, ze maakt een schildpad. Ook hebben we een tijger, paard en nog veel meer gezien! Tijdens het knutselen ziet Hosanna een paard met wagen langs het huisje komen, wat goed gezien 😊. Ook komt er nog bezoek van de moeder van Amy, Saskia, super gezellig.

Bij de lunch eten we nog een pannenkoek, die we nog over hadden van gisteren. Verder een lekkere boterham! Als we met behulp van Sidney en zijn gitaar het Rooslied hebben gezongen, is het tijd om onze spullen te maken, ons in te smeren en naar de taxi toe te gaan. Want we gaan namelijk naar speeltuin Binky! Onderweg zetten we muziek op, zo wordt op aanvraag van Kim "We will rock you" van Queen gezongen. In de speeltuin gaan we langs de dieren. Er zijn geiten, alpaca's, schapen, konijnen en een koe. Verder gaan we op het meertje op de waterfietsen of met de boot roeien. Ook gaan we klimmen en klauteren op het avonturenpad. We kwamen Binky ook nog tegen, dat was erg leuk en natuurlijk even samen op de foto en een high-five! Tussendoor gaan we in de schaduw even wat drinken en eten we een zakje chips. Dan wordt er nog midgetgolf gespeeld en dan is het weer tijd om met de taxi naar huis te gaan.

Toen we terugkwamen, was Kim wat moe, en heeft ze samen met Ryanne even fijn gelegen op de bank. Ondertussen is Hosanna samen met wat anderen een spelletje Uno gaan spelen.

Vandaag hadden we catering, er was andijviestamppot met spekjes, sperziebonen, krieltjes en gehaktballen. Dit was erg lekker 😊. Na het eten gaan we allemaal even douchen, want het is tijd voor een heerlijke pamperavond! We gaan nagels lakken en gezichtsmaskers op doen. Ook wordt er een relaxed muziekje opgezet en nog make-up opgedaan. Iedereen deed leuk mee. Hosanna kreeg zelfs een heerlijke manicure: nagels geknipt en gevijld. Dan de nagels gedaan. Toen was het alweer tijd om naar bed te gaan, morgen weer een nieuwe leuke dag!

## Maandag 29 juni 2024

### **Programma**

09.00 uur: Ontbijt  
10.30 uur: CreaDoe, pastaketting  
12.30 uur: Lunch  
14.00 uur: Speurtocht in het bos  
15.30 uur: Zwemmen en zonnen bij het zwembad  
18.00 uur: Avondeten  
20.00 uur: Casino spelletjes

### **Menu: spaghetti**

### **Geschreven door: Tom, Anna en Annique**

Anna was heel vroeg wakker. Samen met Tijmen had ze uitgevogeld hoe de tv werkte (die is helaas nu weer stuk). Daarna gingen ze samen ochtendgymnastieken. Tom ging voor het ontbijt samen met Sydney buiten sporten. Ze hebben een rondje hardgelopen, buikspieroefeningen gedaan en zakgelopen. De zakken waren eigenlijk een beetje te klein maar het ging wel. Toen iedereen wakker was, gingen we ontbijten. Tom eet het liefst chocopasta op zijn brood en Anna speculoos. Koos de begeleider maakt altijd heeeeee gekke botterhammen. Hij noemt het een feest boterham, hij doet er iets van zes soorten beleg op.

Na het ontbijt gingen we pasta kettingen knutselen. Het thema van de dag was namelijk Italië. Eerst de pastapennen door het touwtje rijgen en daarna schilderen. Daarna droegen Tom en Anna de ketting de hele dag. Daarna hebben we vrij gespeeld en was het alweer tijd voor de lunch. Het is altijd heel er gezellig aan tafel. Tom kletst met zijn burens en Anna zingt altijd liedjes tijdens het eten.

Na de lunch deden we een insmeerronde en wandelde we naar het bospaddenstoelenpad om een speurtocht te doen. Bij de speurtocht moesten we kaartjes zoeken. Op de kaartjes stonden plaatjes uit Italië en de namen van de plaatjes. Tom liep voorop en vond ongeveer vier kaartjes. Anna heeft ook een aantal kaartjes gevonden. Tijdens de speurtocht kwamen we bij een leuk zitplekje waar we wat dronken en spekjes gingen eten. We zongen kabouter Spillebeen en toen viel Stan van de paddenstoel, daar moesten iedereen heel hard om lachen. Terug in de partytent legden we de verzamelde kaartjes bij elkaar en moesten we de plaatjes en de woorden bij elkaar zoeken. Tom was hier heel goed in en wist veel te benoemen omdat hij topografie heeft gehad op school.

Ook zijn we nog naar het zwembad van de camping gegaan. Hier hebben we gezwommen en gechild. Tom speelde aan het zwembad een potje Uno en Anna hielp de anderen de begeleiding in het water te duwen en spetterde ze nat. Ook ging Tom twee keer van de glijbaan. Na het zwemmen gingen we smikkelen van heerlijke spaghetti en aten we een toetje. Tom at spekjes als toetje en Anna chocoladevla.

Na het eten hadden we een korte danspauze en gingen Tom en Anne samen met de anderen los op 'Sky full of stars' van Coldplay. Tom zijn favoriete liedje van het moment. Stan had de huiskamer omgebouwd tot een casino. Hij had zelfs een overhemd met een strik aan. We deden spelletjes met kaarten en pokerfiches. Tom en Anna

## Vakantieverslag zomer 2024

hadden er veel verzameld. We aten nog wat chips en dronken fris. We sloten de avond af met de verhalenbingo en gingen lekker slapen.

**Dinsdag 30 juli 2024**

***Programma***

09.00 uur: Ontbijt

10.30 uur: CreaDoe

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Zwembad

16.30 uur: Chillen

18.00 uur: Avondeten

20.00 uur: Kaartjes schrijven

***Menu: aardappels, groente en vlees***

**Geschreven door: Rick, Michael en Koos**

We hebben lekker geslapen en zijn laat opgestaan. Tijmen had samen met Anna de tafel al gedekt zodat we om 09.00 uur gelijk aan tafel konden. We hebben lekker ontbeten met boterhammen met speculoos en een verwenboterham met allerlei beleg op één boterham. Na het ontbijt hebben Tom en Rick de tafel afgeruimd.

We zijn eerst een T-shirt gaan versieren met het onderwerp van vandaag: Duitsland. Iedereen mocht zelf uitzoeken wat we er op gingen tekenen en de meesten tekenden vlaggen erop, Michael heeft een autoweg met middenberm erop getekend en Rick moet hem nog afmaken want hij wilde heel veel kleuren wat veel tijd kostte. Hierna zijn we lekker gaan skelteren en tekenen tot het tijd voor de lunch was.

Na de lunch zijn we snel gaan omkleden omdat we met zijn allen naar het zwembad zijn gegaan. Daar zijn we bijna allemaal van de glijbaan geweest. Michael heeft geholpen omdat er iemand een beetje bang was voor de glijbaan. Buiten was een heel raar bad met allemaal groen op de bodem en die was ook heel glad. Het was een natuurbad waarbij er ook planten groeiden in het deel van het bad waar we niet in mochten. Ook hebben we chips gegeten en een Wicky gedronken. Toen het tijd was om naar huis te gaan wisten we na het douchen en haren wassen niet meer waar alle kleren waren en moesten de begeleiders alles uitzoeken en bij elkaar brengen. Gelukkig ging dit goed zodat we allemaal onze eigen kleren weer hadden! Daarna zijn we met de bus weer naar het Lorckenbos gereden.

In en om het huisje hebben we hierna gespeeld tot het eten kwam en we gesmuld hebben van aardappeltjes en groenten en vlees. Hierna gingen we kaartjes schrijven naar iedereen. Rick hield meer van het kleuren van de kaarten dan Michael, maar iedereen heeft er een lief berichtje op geplaatst. Het was een hele leuke dag!

Woensdag 31 juli 2024

**Programma**

09.00 uur: Ontbijt

10.30 uur: CreaDoe

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Huifkar

16.30 uur: Zwemmen

18.00 uur: Avondeten

20.00 uur: Levend Ganzenbord

**Menu: groente- en tomatensoep met stokbrood**

**Geschreven door: David, Tijmen en Stan**

David en Tijmen waren vroeg uit bed, samen met Anne, Rick, Koos en Ryanne. David en Anna hadden geholpen om de tafel te dekken. Tijmen heeft slingers van papier gemaakt voor de bonte disco avond. Toen gingen we ontbijten, lekker broodjes gegeten met van alles en nog wat erop. Daarna gingen we knutselen. In het thema van Frankrijk hebben we Franse bakkertjes geknutseld onder leiding van Eline.

Tijmen en Stan zijn na het knutselen wezen skelteren, we zijn toen door de prut gereden en Tijmen bleef toen vastzitten in de prut waardoor Stan hem eruit moest trekken. Daarna zijn we nog een stukje verdwaald maar dankzij hedendaagse technologie hebben we de weg terug uiteindelijk toch nog kunnen vinden.

Met de lunch hadden we lekker knakworstjes op een bolletje. Ook moesten we af en toe “AAAAAAAAA” zeggen en toen kregen we van Koos een knakworstje in onze mond. We waren net klaar met de lunch en toen kwam de huifkar/safarikar alweer aanzetten. Tijmen ging naast Amy zitten en vond dat super duper erg gezellig. David ging verkleed als MEGATOBY helemaal voorin zitten. We kregen veel informatie van de chauffeur over de dieren en planten van de Veluwe, ook kregen we veel informatie over boerderijen die reeds waren omgebouwd naar vakantieboerderijen voor toeristen omdat de boeren geen willende opvolger hadden geproduceerd. Toen kwamen we aan bij de uitkijktoren en gingen we naar boven lopen om te kijken en zagen we veel zand. Toen we op de uitkijktoren stonden verloor David zijn pruik en moest Stan naar beneden lopen om hem weer op te halen. Tijmen genoot er lekker van om op de uitkijktoren te staan. Toen gingen we weer opstappen in de huifkar, Tijmen ging nog even wachten totdat Amy instapte en stapte dan daarna daarnaast in. David ging toen achterin instappen en zat naast Ryanne en Eline. We stapten daarna nog uit voor een korte chippie en ijstheepauze en reden daarna nog het laatste stukje door terug naar ons mooie huisje. En toen hebben we snel omgekleed en gingen we zwemmen met z'n allen. Lekker gek gedaan in het zwembad. Met de bal gegooid, beetje stoeien en Koos in het zwembad geduwd. Ryanne heeft David onder en in het water geduwd waarna David datzelfde terugdeed. Het was heel gezellig in het zwembad met Koos, Ryanne, Eline, Amy, Annique, Stan, Anna, Kim, Julie, Tom, Sydney, Michael, Rick, Hosanna, David en Tijmen. We zijn nog van de glijbaan geweest en David en Tijmen hebben met een waterpistooltje de rest van de groep natgespoten. Amy kwam naar ons toe en riep toen: “WE HEBBEN NOG 5 MINUTEN!”. Daarna gingen de meeste douchen, maar David en Tijmen wilden dat liever in de avond doen. Toen dat gebeuren allemaal een beetje klaar was, gingen we soep eten, we hadden de keuze uit tomatensoep en groentesoep met

soepballetjes. David en Tijmen hebben voor de tomatensoep gekozen. We smikkelden ondertussen van de stokbroodjes met smeerkaas en soepstengels en toen onze soep op was, kregen we nog een tomaten- of groentesoepje. Na het avondeten kregen we nog lekker vla als toetje en hebben we levend ganzenbord gespeeld. Dat deden we met bijna iedereen. Koos was de spelleider en deed een beetje gek af en toe. Tom won het eerste potje levend ganzenbord en Kim won het tweede potje levend ganzenbord. Na levend ganzenbord ging Stan het bingoverhaal voorlezen. Dit deed hij op een heel grappige manier en iedereen lag constant in een deuk. Toen het verhaaltje afgelopen was had iedereen BINGO! En mocht iedereen een prijsje bij Amy uitzoeken. Daarna gingen we tandenpoetsen, douchen en naar bed! (Tijmen en Rick kregen nog een extra knuffel van Amy).



## Donderdag 1 augustus 2024

### **Programma**

09.00 uur: Ontbijt  
10.30 uur: CreaDoe, microfoons maken  
12.30 uur: Lunch  
14.00 uur: Oefenen voor de bonte avond  
16.30 uur: Belgische wafels versieren  
18.00 uur: Avondeten  
20.00 uur: Bonte avond!

### **Menu: friettafel**

#### **Geschreven door: de begeleiders**

In de ochtend konden we merken dat het einde van de week in zicht kwam. Veel van de deelnemers die elke ochtend trouw voor 07.00 uur hun bed uit waren, lagen nu om 08.00 uur nog te slapen, heerlijk! Voor het eerst moesten de begeleiders daarom zelf de tafel dekken, wow! Natuurlijk een grote luxe dat dit voor hen werd gedaan de rest van de week.

De donderdag stond helemaal in het teken van de avondactiviteit: de bonte avond en aansluitende disco! Ook de knutsel was in dit thema bedacht, en iedereen mocht hun eigen microfoon maken en versieren. Sommige deelnemers waren hier lekker de hele ochtend mee bezig, andere vormden een groepje om te zingen en dansen tot aan de lunch.

De lunch moest een beetje op tijd plaatsvinden, want er lag nog zo veel eten in het verschiet! Maar eerst was het tijd voor de laatste keer zwemmen bij het zwembad op de camping. Het was de minst zonnige dag, maar dat hield bijna niemand tegen om te luieren in het gras of een (grote) plons te maken.

Na het zwemmen wilde de meeste deelnemers nog even de tijd nemen om hun act voor de bonte avond te oefenen, iedereen ging natuurlijk optreden! Ondertussen werd de snackbar gebeld voor.... de friettafel! De tafel was gedekt in folie en van verschillende sauzen werden de borden en het bestek gemaakt. Inclusief een getekende lepel van appelmoes! Smullen, smullen, smullen.

Toen brak het leukste deel van de dag aan. Stan en Tijmen deden samen de presentatie van deze avond, en wat deden ze het leuk! Maar ook daarnaast mochten we nog een nummer genieten van Tijmen tijdens een optreden. David deed maar liefst twee acts waarbij hij piano speelde en Julie koos voor een alom bekend en geliefd lied van Gers Pardoel. Kim deed ook twee acts, waarbij eentje zo onroerend was dat de telefoonzaklampen erbij gehaald werden. Sidney heeft veel geoefend en heeft gitaar gespeeld én gezongen, wat knap! Hosanna had een prachtig mooie dans ingestudeerd en Rick kreeg de hele tent mee, inclusief zijn eigen gekozen achtergrond dansers. Tom kende uiteraard zijn lied woord-voor-woord en had eigenlijk geen microfoon nodig. Anna liet zien dat zij net zulke goede pasjes heeft als Shakira zelf en tot slot wist Michael met zijn act iedereen naar voren te krijgen, waarna de disco los kon barsten! Het was een heerlijk feest, en iedereen druppelde langzaam voldaan af naar bed.

Vakantieverslag zomer 2024

**Vrijdag 2 augustus 2024**

***Programma***

09.00 uur: Ontbijt

10.00 uur: Ouders komen

11.00 uur: Afscheid

Na een lekker ontbijtje kwamen de ouders alweer snel om iedereen op te halen. Lekker naar huis, nagenieten en bijkomen van deze leuke week! Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer!

Alle deelnemers en vrijwilligers: **BEDANKT!**