

Vakantieverslag zomer 2023

12 t/m 18 augustus 2023, locatie Otterlo, Het Lorkenbos

Dit verslag is samengesteld door:

Abel, Anno, Berend, Emmy, Hosanna, Michael, Pieter, Rick, Robin en Tamara

Met medewerking van:

Els, Eva, Fred, Mardi, Margreet en Joeri

Thema van de week: dieren



Stichting Roos

Uiver 309

2171 PR Sassenheim

roosvakanties@gmail.com

www.stichting-roos.nl

KvK: 28081442



Vakantieverslag zomer 2023

Zaterdag 12 augustus 2023

Programma

10.00 uur: Aankomst

11.30 uur: Dag zeggen papa's en mama's, bed opmaken en vrijspelen

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Kennismakingsspel

15.30 uur: Vrij spelen en zwemmen

18.00 uur: Avondeten

20.00 uur: Muziekbingo

Menu: build-your-own wraps met kaas, tomaat, komkommer, sla, paprika, mais en sausjes

Geschreven door: Hosanna, Michael en Els

Vandaag zijn we aangekomen op Het Lorkenbos. We hebben kennisgemaakt, nog even samen met papa of mama de bedden opgemaakt voordat het tijd was om afscheid te nemen. Voor de lunch gingen we even spelen, muziek luisteren en dansen.

Na de lunch hebben we een kennismakingsspel gedaan waarbij een bal overgegooid moest worden en je jezelf moest voorstellen. Daarna gingen we nog ren-je-rot spelen om elkaar beter te leren kennen. Na het kennismakingsspel zijn we gaan zwemmen in het zwembad op het vakantiepark. Dit was heel erg leuk zegt Michael want we gingen elkaar in het water duwen en bommetjes doen. Rick bleef de begeleiding er maar in duwen. Na het zwemmen werd er nog veel gespeeld. Hosanna vond het leuk om liedjes te kiezen en lekker te dansen, Berend en Abel dansten lekker mee. Robin en Emmy waren lekker aan het kleuren. Tamara slaapt bij Hosanna op de kamer en was gezellig een boekje aan het lezen. Michael was aan het skelteren. Pieter liep lekker rond met zijn gieter. Anno heeft veel met de bal gespeeld en geskelterd.

Hosanna heeft geholpen met het eten koken, ze heeft Mardi en Eva geholpen. We aten build-your-own wraps. Iedereen mocht zelf zijn wraps versieren met kaas, tomaat, komkommer, paprika en sausjes. Het was lekker! Als toetje hadden we ijs, perenijs of aardbeienijsje. Vlak voor het Rooslied, liet Berend een scheetje, daar moesten we allemaal heel hard om lachen. Hij zei wel sorry.

Het is tot nu toe heel leuk, aldus Hosanna en Michael. Nog even opblijven en dan lekker naar bed.

Zondag 13 augustus 2023

Programma - Vogels

09.00 uur: Ontbijt
10.30 uur: Verrekijkers maken
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Fietstocht
16.30 uur: Chillen
18.00 uur: Avondeten
20.00 uur: Cocktailavond

Menu: gebakken aardappeltjes met bloemkool en broccoli, kaassaus en een kipschnitzel

Geschreven door: Pieter, Berend en Fred

Vanochtend was onze eerste ochtend wakker worden in Het Lorkenbos. Iedereen heeft lekker geslapen. Om 08.30 uur kwam de begeleiding ons wekken en gingen we snel aan tafel. Rick at een boterham met pindakaas en ham. Pieter miste de sandwichspread, maar die gaan we kopen. Na het ontbijt gingen we verrekijkers maken, zodat we de vogels van dichtbij kunnen bekijken. Abel en Anno hebben een telescoop gemaakt! Na het knutselen hebben we even lekker kunnen spelen. Emmy en Abel hebben Eva ingemaakt in een potje tafelfoetbal.

Hierna gingen we al snel lunchen, want we moesten op tijd klaar zijn voor de middag activiteit. We gingen niet met het busje weg maar moesten een stukje lopen naar de Beekse Hoeve. Hier stonden 3 groepsfietsen voor ons klaar waar we met wel 6 personen op konden. Pieter heeft tijdens de rit van alles verteld over alle bomen die we onderweg zijn tegengekomen. Berend en Robin zaten het eerste stuk achterin en hoefde niet te trappen. Bij een parkeerplaats hebben we even pauze gehouden en zijn we van plek gewisseld. Hosanna en Emmy hebben toen lekker achterin gezeten en genoten van het uitzicht. Toen we terugkwamen wilde Rick “raven” en heeft toen de muziek aangezet. Het werd een dansfeest met z’n allen. Tamara ging ook nog even los op k3. Michael en Anno hebben nog geracet op de skelters en waren bijna verdwaald.

Joeri zou voor ons koken, maar hij stond helemaal niet in de keuken. Pas 5 minuten voor het eten kwam er een meneer die al het eten heeft gebracht. We hebben lekker gesmuld! Na het eten hadden we een cocktailparty met muziek, cocktails, Radler en wat lekkers. Hierna gingen we slapen.

Vakantieverslag zomer 2023

Maandag 14 augustus 2023

Programma - Huisdieren

09.00 uur: Ontbijt

10.30 uur: Kaarten versieren en schrijven

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Sportdag

15.00 uur: Zwemmen in het buitenbad

18.00 uur: Avondeten

20.00 uur: Speurtocht

Menu: pannenkoeken

Geschreven door: Emmy, Robin en Eva

We hadden super lekker geslapen vannacht. Het ontbijt was weer erg uitgebreid. Michael noemden we een 'broodgoochelaar' want hij deed smeerkaas met schuddebuikjes op zijn brood! Na het ontbijt hebben we kaartjes gekleurd en geschreven voor onze familie en vrienden. Robin wilde nog heel graag een kaartje naar zichzelf sturen. Anno kon dat super netjes, en Rick deed er het langst over, en die zijn ook supermooi geworden!

De middag activiteit was een sportdag met leuke spellen. We gingen onder andere zaklopen, een skelterrace doen, snoephappen, eierlopen en met een bal gooien. Daarna gingen we zwemmen en maakten Anno, Abel, Els, Joeri en Emmy een bommetje in het zwembad. Emmy heeft Els in het water geduwd! Tamara ging met Mardi naar het ondiepe bad en Joeri, Rick en Berend gingen daar ook later heen om te kletsen. Pieter heeft met alle mensen in het bad een praatje gemaakt. O.a. over de bomen die bij het zwembad staan. Daarna hebben we heel veel het tafelvoetbalspel gespeeld en gedanst! Rick ging los op de muziek van stukTV en Berend was natuurlijk ook van de partij. Pieter liep rond met zijn gieter en gaf alles water. Anno en Michael gingen skelteren, soms gingen Mardi, Els en Fred ook mee op een skelter.

De papa en mama van Els kwamen pannenkoeken bakken voor ons allemaal! Ondertussen waren Hosanna, Robin en Eva buiten aan het kleuren en Anno, Eva, Emmy en Rick hebben ook nog ganzenbord gespeeld. De tekeningen hangen nu in het huisje, nu is het nog gezelliger! We waren allemaal kanjers en daarom kregen we een medaille.

Na het avondeten gingen we een speurtocht doen met Margreet en Fred. Iedereen kreeg een glow-in-the-dark armbandje.

Dinsdag 15 augustus 2023

Programma - Vissen

09.00 uur: Ontbijt

10.30 uur: Aquarium maken

12.30 uur: Lunchen met broodje knakworst

13.15 uur: Zwembad

16.30 uur: IJsje

18.00 uur: Avondeten

20.00 uur: Wellness party

Menu: gebakken aardappeltjes, worteltjes, doperwten en een rundervink

Geschreven door: Anno, Rick en Margreet

Vanmorgen stonden we weer lekker vroeg op, want het zou een spannende dag worden. Tijdens het ontbijt hoorden we dat Berend en Michael al vroeg in de ochtend Sinterklaasliedjes aan het zingen waren. Daar moesten we allemaal wel hard om lachen. We hebben heerlijke croissantjes gegeten bij het ontbijt, dat ging er wel in. Na het ochtend gebeuren en nadat alle corvee was gedaan zijn we naar buiten gegaan om deel te nemen aan de ochtend activiteit. Het thema van vandaag was vissen. Er stonden twee aquariums buiten, geen echte hoor! Rick, Anno, Emmy, Robin, Tamara, Abel, Hosanna en Berend hebben prachtige vissen, haaien, zeepaardjes en zeesterren gemaakt. Alle twee de aquariums zaten vol met prachtige tropische vissen. We zijn er een hele tijd mee bezig geweest. Pieter heeft binnen bijna alle Donald Ducks uitgelezen en Michael zat lekker op de skelter.

We gingen vandaag voor de lunch al onze zwembroek of badpak aantrekken. Daarna hebben we heerlijke broodjes knakworst gegeten, dat was smullen. Sommigen hadden wel 4 broodjes op. We maakten allemaal al plannen wat we in het zwembad zouden gaan doen. Veel bommetjes en elkaar in het water gooien. Om 13.15 vertrokken we naar het zwembad De Peppel. Snel omkleden en hup met zijn allen het water in. We hebben ontzettend veel plezier gehad met elkaar. We hebben tikkertje gespeeld, we zijn van de glijbanen af geweest. We hebben elkaar in het water gegooid. Het was een super leuke middag.

Toen we terugkwamen van het zwemmen hebben we even gerelaxt. Daarna was al snel tijd voor het avondeten. We hebben heerlijk gegeten al rolden sommige doperwten over de tafel. Na het avondeten stond er een wellness avond op het programma. Michael, Hosanna, Emmy, Joeri en Robin kregen een masker op hun gezicht en lieten hun nagels lakken. Tamara kreeg weer mooie vlechten. Abel en Berend zaten erbij en genoten volop. Ondertussen deelde Joeri de post rond, dat was leuk er zijn mooie kaarten binnen gekomen.

Woensdag 16 augustus 2023

Programma - "De big five"

09.00 uur: Ontbijt
10.30 uur: Zonnebloemen
12.30 uur: Soep met stokbrood
14.00 uur: Huifkartocht
16.30 uur: IJsje
18.00 uur: Avondeten
20.00 uur: Muziekbingo!

Menu: bami, gemaakt door Fred

Geschreven door: Tamara, Abel en Mardi

Weer heerlijk geslapen, we moesten bijna allemaal wakker gemaakt worden! Er was een wc verstopt, gelukkig werd dit snel gemaakt! Om 09.00 uur lekker ontbijten, en vooral Rick, Anno en Michael deden steeds twee soorten beleg op hun boterhammen, schuddebuikjes en pindakaas, of hagelslag en jam. Hagel feestjes iedere ochtend! Abel had een lekker eitje! Na het ontbijt kwamen de papa en mama van Mardi op bezoek met taart: appeltaart en slagroomtaart. De vader van Mardi was jarig, dus we hadden zijn stoel versierd en een liedje gezongen hij werd al 135! Tijdens het taart eten, hebben we tegelijkertijd geknutseld. De papa en mama van Mardi waren met een cabrio auto gekomen naar Otterlo en Anno, Berend, Rick mochten een kort ritje mee rijden met het dak open! Daarna wilden Michael, Hosanna en Abel ook wel een rondje en dat mocht. Dat was leuk. We hebben samen met Margreet en Fred zonnebloemen gemaakt met wasknijpers. Robin heeft er zelfs twee gemaakt, ook eentje voor thuis. Eerst hebben we geverfd en daarna hebben we de bloemen in het gras neergezet, het is een heel mooi uitzicht nu!

Abel en Berend hebben met de was geholpen en ook Anno heeft handdoeken opgevouwen. En toen was het alweer tijd voor de lunch. Rick had voorgesteld om soep te eten en dat was een goed idee! Met stokbrood. Groentesoep, tomatensoep en champignonsoep. Daarna gingen we met de huifkar op pad, allemaal in 1 wagen. Het was een safaritocht en we gingen op zoek naar "the big five". We hebben heel veel bomen gezien, er was een mevrouw die hierover veel ging vertellen. En wij hadden Pieter die ook veel van de bomen wist! Dus dat was erg leuk, want we konden best veel vragen beantwoorden. We kwamen paarden tegen, heel veeeel! En schapen, ook waren er een paar stieren. En we gingen naar iedereen zwaaien die we tegenkwamen. We stonden ook even in de file, er moest een vrachtwagen achteruit en wij steeds heen en weer om er langs te komen. Toen ging de vrachtwagenchauffeur naar ons toeteren, dat was erg grappig. Toen we weer terug waren zijn we beetje gaan chillen en is er Uno gespeeld. Emmy, Rick, Abel, Els en Eva deden mee.

Fred heeft bami gemaakt en we hadden lekker satésaus en kroepoek! Er werden heel veel grapjes gemaakt, en Tamara en Michael moesten steeds heel veel lachen. De vader van Joeri was er vanmiddag even, en hij had meloen voor het toetje meegenomen, een hele grote! Toen de vader van Joeri wegging, nam hij Joeri mee. AAArggh, wat nu?

Gelukkig kwam hij terug en gingen we nog muziekbingo spelen. Dat had Eva gemaakt en het was erg leuk, we hebben veel gedanst tegelijkertijd!

Donderdag 17 augustus 2023

Programma

09.00 uur: Ontbijt
10.30 uur: Fotolijstjes versieren
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Spelletjes
15.00 uur: Plonsen in het buitenbad
18.00 uur: Avondeten
20.00 uur: Bonte avond!

Menu: patat op tafel

Geschreven door: Pieter en Anno en Fred

Heerlijk geslapen en wederom heeft iedereen lang uitgeslapen. Rick was als eerste op en dat was pas om 10 minuten over acht. De laatsten kwamen rond 08.30 uur slaperig uit bed. Goedemorgen Berend en Michael! Pieter vergat voor het eerst zijn Bon Gerorno wens. Dit is de laatste dag en die staat in het teken van de bonte avond. Omdat we morgenochtend erg vroeg uit bed moeten en op tijd het huisje uit moeten, zijn de tassen en koffers al zoveel mogelijk ingepakt. Alleen de zwembroeken en zwempakken voor een mogelijke plons in het zwembad in de middag en de schone kleding voor de volgende ochtend nog apart gehouden. Na het ontbijt en het Rooslied hebben we de fotolijstjes kleurig versiert en de groepsfoto in het midden van het lijstje geplaatst. Natuurlijk ondertussen de afwas en de dagelijkse schoonmaak van de vloeren, toiletten en wastafels door de begeleiders.

De lunch was weer een moment voor Michael om zijn boterhammen te beleggen met de meest vreemde belegfels. Witte chocopasta met schuddebuikjes vind hij heel normaal. Pieter vond dat Fred op een nijlpaard leek en wilde weten hoe die verbaasd kan kijken. Joeri verklapte het avond eten. PATAT met een snack! Iedereen kon opgeven welke snack hij of zij wilde en dat werd op het planbord geschreven.

's Middags na de lunch was het chilltijd. Maar ook een mooi moment om de act voor de bonte avond voor te bereiden. Zodra er een goede act was gevonden, werd dit aan Joeri doorgegeven die daarmee de volgorde van de avond kon vaststellen. Voor de rest kon iedereen lekker zijn ding doen. Dat betekent natuurlijk lekker op de skelter, tekenen en kleuren, een boekje lezen toch? Michael, Anno, Robin en Tamara? De echt dapperen onder ons plonsden nog in het zwembad en natuurlijk werd Joeri er weer ingeduwd.

Na het plassen en handenwassen bleek de eettafel niet te zijn gedekt, maar geheel met plastic te zijn bedekt en de borden, vorken en messen waren op het plastic getekend met mayonaise, curry en ketchup. Toen kwamen Eva en Mardi met de patat en de snacks en het feest kon beginnen. De patat op de mayonaiseborden en smullen maar. Hierna het toetje met de overgebleven taarten, appelgebak en plakken cake. Een lading slagroom erover en natuurlijk schuddebuikjes en chocolade muisjes. Joeri wilde even ruiken aan zijn slagroom en dit was het moment voor Rick om Joeri met zijn neus in de slagroom te drukken. Joeri zag er niet uit. Iedereen lag in een deuk. Na het diner werd alles netjes en snel opgeruimd en kwam de tijd om de bonte avond kleding uit te zoeken en de laatste voorbereidingen te doen.

De tent was al versiert met lampjes en discolicht. De stoelen stonden klaar, het feest kon nu echt beginnen.

Programma bonte avond

- Abel dansen op Ravelijn Mix.
- Anno zingt Brabant van Guus Meeuwis.
- Tamara dansen op Mango Mango van K3.
- Pieter ging het nummer Home van Michael Buble zingen.
- Liedje van Fred en Margreet (op o denneboom).

IJsje!

- Robin zong Ik ben een teenager van Rachel.
- Joeri ging onze gedachte lezen.
- Rick ging dansen op de koning van de nacht van stuk TV (de rest dansten mee).
- Emmy en Eva deden de Macarena.
- Margreet en Mardi hadden een namen ABC gemaakt met een rijmpje van alle namen.
- Hosanna ging dansen op Turn around van Stephania.
- Berend en Michael zongen en dansten op Calm down van Rema.

Hierna was het tijd om de voetjes van de vloer te doen en te dansen op de muziek. Ook was er nog chips en wat lekkers te drinken.

Vakantieverslag zomer 2023

Vrijdag 18 augustus 2023

Programma

08.00 uur: Ontbijt

09.00 uur: Ouders komen

09.30 uur: Afscheid

Al heel vroeg ging vanochtend de wekker. Snel aankleden, bed afhalen en onze tas inpakken. Onze handen wassen en aan tafel. De tafel was al gedekt met alles wat er na deze week over was. Pakken dubbelfris en een verdwaalde 0.0 Radler. Om 09.00 uur stond de eerste ouder voor de deur en was het tijd voor afscheid. Na een week in Het Lorkenbos waren er veel tranen. Om 10.00 uur was het echt klaar. Alle spullen zijn ingeladen in de bus, de deelnemers naar huis, de vrijwilligers naar huis en de rust weer wedergekeerd op Het Lorkenbos.

Alle deelnemers en vrijwilligers: **BEDANKT!**