

Vakantieverslag zomer 2018

28 juli t/m 3 augustus 2018, locatie Lorkenbos, Otterlo

Dit verslag is samengesteld door:

Amanda, Camilo, Joost, Julie, Laura, Melle, Sharona,
Tamara, Tom en Zoë

Met medewerking van:

Marcella, Martijn, Maxime, Roel, Woutske en Daniëlle



Stichting ROOS

Leidsevaart 16
2161 AS Lisse

giro 8114855
KvK 28081442
www.stichting-roos.nl



Zaterdag 28 juli 2018

Programma

- 10.00 uur: Aankomst kinderen
- 12.30 uur: Lunch
- 14.00 uur: Kennismakingsspel
- 16.00 uur: Ontruimingsoefening
- 18.00 uur: Avondeten
- 19.00 uur: Quiz
- 20.00 uur: Klaarmaken voor bed

Geschreven door: Julie en Laura

Vandaag is dan eindelijk Stichting Roos begonnen. We hadden er veel zin in! We hebben een kennismakingsspel gedaan met een dobbelsteen van 1 t/m 6. We moesten verder tellen vanaf onze eigen stoel. Degene die op die stoel zat moesten we de naam van noemen. Maar eerst Hauwdi!, want dat zeggen ze in het wilde westen. Dit is onze week ook het thema. Laura heeft bij de lunch een broodje met kaas, smeerworst en schuddebuikjes gegeten. Julie heeft een boterham met kipfilet gegeten. Ook was er lekker drinken. De ontruimingsoefening ging heel goed. We zochten snel de leiding en liepen daarna rustig naar de heide toe. Daarna konden we lekker vrij spelen. Julie ging samen met Joost basketballen en Laura ging naar de speeltuin met de leiding.

Als avondeten hadden we Pasta met kaas. Dit was heel erg lekker! Na het eten hadden we nog even tijd om te ontspannen. Daarna gingen we de Quiz doen. Die werd geleid door cowboy/indiaan Roel. Wat wisten we al veel over het wilde westen! Nog even wat drinken en daarna lekker naar bed toe.

Zondag 29 juli 2018

Programma

09.00 uur: Ontbijt
 10.00 uur: Ochtendgymnastiek
 11.00 uur: Crea Doe
 12.00 uur: Lunch
 13.30 uur: Zwemmen
 20.00 uur: Avondeten
 20.30 uur: lekker slapen

Geschreven door Melle en Sharona

Vandaag was het zondag en we begonnen vandaag met het ontbijt. Na het ontbijt hebben we ochtendgymnastiek gedaan. Chi-chi-wa, oeh a ochtendgymnastiek, oe oe gangnam style en het pinguin lied. Hierna hebben we de crea doe gedaan, we hebben een stokpaard geknutseld. Want wij zijn in het wilde westen, waar alle cowboys een stokpaard hebben. Melle heeft een Ajax stokpaard gemaakt en Sharona een Vitesse stokpaard. Deze waren hartstikke mooi geworden. Na het knutselen hebben we muziek geluisterd.

Hierna kwam er bezoek, de zus van Danielle kwam ook lekker lunchen. We hadden vandaag heerlijke hotdogs bij de lunch. En ook nog heel veel boterhammen.

Na de lunch gingen we ons snel omkleden, want we moesten naar het zwembad. We liepen allemaal naar de parkeerplaats en daar stond een hele grote bus op ons te wachten. De bus reed naar het zwembad in Ede, de peppel. Dat zwembad gaat vanaf morgen dicht, dus we waren net op tijd!

In het zwembad is Sharona veel in het diepe geweest. Martijn gooide Sharona in het diepe en ook Melle. Er waren ook twee glijbanen. De ene glijbaan met banden. Melle had een gele band toen hij van de glijbaan ging. Er was ook een hele grote glijbaan waar eerst een hele hoge trap moest klimmen. Het was een groene of een blauwe glijbaan. In de pauze kregen we lekkere chipjes en appelsap met een rietje. Daarna hebben we nog meer gezwommen en toen ging iedereen elkaar in het diepe gooien. Melle gooide Martijn, Roel en bijna alle meisjes in het diepe. Sharona heeft Martijn ook in het diepe gegooid. Hierna ging het zwembad bijna dicht en gingen we douchen en weer aankleden.

De bus stond al op ons te wachten dus we konden snel naar Lorckenbos in Otterlo terug. Thuis heeft Sharona met heel veel andere kinderen in de speeltuin gespeeld. Melle heeft lekker muziek geluisterd en gekleurd in

zijn kleurboek. Toen de bus van de catering kwam zijn we naar binnen gegaan en hebben we lekker gegeten.

Na het eten kwam er alweer bezoek. Inger en Marijke kwamen even kijken hoe gezellig het hier is. Daarna vertelde Martijn een verhaal over Indianen. Het was heel grappig toen iedereen Indianen geluid ging maken. Hierna gaan wij lekker slapen.

Tot morgen!

Maandag 30 juli 2018

Programma

- 08.30 uur: Ontbijt
- 10.00 uur: CreaDoe
- 12.30 uur: Lunch
- 14.00 uur: Spelletjesmiddag
- 18.00 uur: Avondeten
- 20.00 uur: Levend Bingo

Geschreven door: Tom en Camilo

Zodra we wakker werden hebben wij ons eerst aangekleed. Toen gingen we eten. Tom had kaas en Camilo had hagelslag op brood. Na het ontbijt was er een onverwachte verassing. Roel vierde zijn verjaardag! Camilo en Tom hebben beide geholpen met het versieren van het huisje. Ballonnen ophangen konden zij als de beste! Daarna was het tijd voor de ochtendgymnastiek. We hadden andere liedjes, maar wel hele leuke! Camilo en Tom vonden beide het liedje van de Cowboys en Indianen het leukst. Na de ochtend gymnastiek was het tijd voor de Creadoe. We hebben een Cowboylaars geknutseld. Wat zijn ze mooi geworden! Daarna was het tijd voor het versieren van de cakejes voor Roel zijn verjaardag. Wat waren die lekker met alle chocopasta en schuddenbuikjes erop. Daarna mochten we weer naar de speeltuin. Ook mocht je lekker in het huisje blijven. Om half 1 was het tijd voor de lunch. Daarna gingen we de spelletjes doen van het wilde westen. Er waren water spelletjes, we moesten mais spugen, een konijn vangen met een lasso, de sheriff zijn ster opplakken en op onze zelfgemaakte stokpaardjes een stukje rijden. Daarna hebben wij onze kaarten gemaakt. Binnenkort zullen jullie die wel zien verschijnen. Daarna hadden we even tijd voor onszelf. We roken in het huisje al een lekkere geur. Op het menu stond namelijk PANNEKOEKEN!! Na het eten hebben we nog levend bingo gedaan. We moesten spullen pakken die bij het nummer hoorde. Zoals een broek, een borstel, een roze beker en noem maar op! Daarna was het tijd om te douchen en nu gaan wij lekker naar bed toe. Slaap lekker allemaal!

Dinsdag 31 juli 2018

Programma

08.30 uur: Ontbijt
 10.00 uur: Huifkarfiets
 12.30 uur: Lunch
 14.00 uur: CreaDoe
 15:00 uur: Zwemmen
 18.00 uur: Avondeten
 20.00 uur: Klaarmaken voor bed

Geschreven door: Zoë en Tamara

Vanmorgen hebben we met zijn allen op de huifkarfiets gefietst. Zoë, Camilo, Tamara, Marcella en Maxime zaten samen op een huifkarfiets. Zoë heeft heel goed gefietst. Tijdens het fietsen hebben ook nog muziek op gezet van Jan Smit. Zoë heeft heerlijk meegezongen tijdens het fietsen. Tamara zat de rest heel goed aan te moedigen. Ze had een stoere zonnebril van de leiding geleend, waardoor ze alles goed kon zien met de zon. Tijdens het huifkarfietsen hebben ook nog even gestopt in de natuur om limonade te drinken en een lekker koekje erbij te eten. Zoë en Tamara waren na het huifkarfietsen beetje moe geworden. Zij hebben toen samen op de bank gerelaxt met heerlijke muziek op de achtergrond.

Vanmiddag heeft Tamara zich helemaal uitgeleefd in de Creadoe. Wij hebben namelijk een bandana gemaakt. Tamara was een echte Cowgirl. De leiding heeft op Tamara haar Bandana een Pippi Langkous getekend. Ze heeft zij zelf oranje getekent. Waardoor het net echt leek!! Verder heeft ze haar bandana verder versierd met een cactus en een cowgirl-hoed. Zoë heeft ook een super gave bandana gemaakt. Ze heeft daarna een watergevecht gehouden als een echte cowgirl liep ze met haar bandana om haar nek en de waterpistolen in haar hand.

Einde van de middag hebben ook nog even gezwommen in het zwembad van de camping. Tamara is meegegaan met zwemmen en Zoë is binnen met Roel gaan memory gaan spelen.

Het avondeten kregen we van de catering. Bloemkool met kaassaus, aardappels, doperwten en een lekker stukje vlees. Als toetje hadden we een welverdiend ijsje.

Woensdag 1 augustus 2018

Programma

08.30 uur: Ontbijt
 10.00 uur: CreaDoe - wanted poster
 12.30 uur: Lunch
 14.00 uur: Speurtocht
 18.00 uur: Avondeten
 19.00 uur: Meeleeftoneel

Geschreven door: Joost

Vanmorgen hebben we wanted posters gemaakt naar aanleiding van de foto's die gemaakt waren. Joost was zo enthousiast dat hij zelfs twee posters heeft gemaakt. Iedereen was heel erg druk bezig en voor we het wisten was het alweer tijd voor de lunch.

Bij de lunch hadden we een lekker gekookt eitje. Na de middag was het nog even ontspannen en toen kwamen er twee indianen binnen die helemaal overstuur waren. Een bandiet had al hun veren gestolen!!

Dankzij een spannende speurtocht kon de bandiet opgespoord worden. Als beloning kregen we een lekker zakje met snoepjes.

Daarna hebben we nog lekker water gevecht gedaan en Joost deed enthousiast mee. Wat waren we nat gemaakt door al die waterballonnen! We zijn ook nog even naar de speeltuin geweest waar kinderen lekker in het klimrek konden klimmen. Daarna was het alweer tijd voor het avondeten. Heerlijke nasi, waarbij Camillo geholpen heeft. Wat was hij een goede chefkok!

Na het avondeten was er tijd voor meeleeftoneel waarbij iedereen een rol had. De rollen waren:

Jan Smit (Sharona), Harry Potter (Tom), Dalton (Laura), Danser (Melle), Assepoester (Zoe), Pippi Langkous (Tamara), Barman (Camilo), Indiaan (Julie), Gerard Joling (Joost), Danseres (Danielle), K3 (Marcella), Prikkende cactus (Woutske), Grote Griezende Geitende Giebelende Monster (Maxime), Stofwolk (Martijn) en verteller (Roel). Na dit fantastische toneelstuk was het tijd om lekker te gaan douchen en ons bed op te zoeken.

Donderdag 2 augustus 2018

Programma

08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: CreaDoe
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Safari huifkar tocht
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Voorbereiding bonte avond
20.00 uur: Bonte Avond
20.30 uur: Disco

Geschreven door: de leiding

Na het ontbijt hebben we eerst lekker gedanst op de muziek van cowboys en indianen. De indianen hadden grote vredespalen en die hebben we geknutseld tijdens de CreaDoe. Iedereen was lekker bezig en we hebben hele mooie palen geknutseld met hele grote vleugels.

Daarna kregen we een lekkere lunch met worstelbroodjes, kaasbroodjes en sauzijcnbroodjes. We mochten twee halve broodjes kiezen. We moesten ons haasten na het eten, want de safari huifkar stond al achter het huisje. We zijn allemaal ingestapt en toen de safari truck ging rijden werd het heel stoffig achter in de huifkar. Tijdens de safari rit zagen we eerst een hele grote kudde spaanse koeien en daarna een wild zwijn. Even later stond er ook nog een koe heel dicht bij de safaritruck. Ook hebben we nog staan kijken op een mooi uitzichtpunt. Hier konden we over de hele heide kijken. Na de lange safaritocht kregen we thuis een cowboy cupcake en mochten we nog even vrij spelen.

Het eten was vandaag patatjes van de tafel. Na het eten gingen we ons allemaal verkleden voor de bonte avond. Tijdens de bonte avond hadden we 10 optredens.

Julie met Cowboys en Indianen van de Dikdackers

Joost met Lief klein konijntje

Zoè met Assepoester wat eens zal gebeuren

Sharona met Je bent daar van Jan Smit en Kim Lian

Camilo met Drama van Bizzey en Boef

Tamara met de drie biggetjes van K3

Melle met Blijf je vanavond bij mij van Monique Smit

Laura met Leef van Andre Hazes

Tom met Hall of Fame van the Script ft Wil I Am

De leiding met Cowboy van Chipz.

Na alle artiesten deed Roel ook nog een leuk liedje. Dat liedje staat hieronder

Bij ons in het wilde westen
Klinkt een harde knal
Tom is weer bezig
Al spelend met de bal

En van je hele hele hela holalala hé!

Bij ons in het wilde westen
Daar is een barman
Camilo helpt in de keuken
Ook nog een chef/kok man

En van je hele hele hela holalala hé!

Bij ons in het wilde westen
Is Zoè een kampioen
Het spelen van memory
Zie je haar heel veel doen

En van je hele hele hela holalala hé!

Bij ons in het wilde westen
Zingt een meid met pit
Sharona is de grootste fan
Van haar idool Jan Smit

En van je hele hele hela holalala hé!

Bij ons in het wilde westen
Kleuren we de hele dag
En als je iets wilt weten
Dan moet je Julie vragen

En van je hele hele hela holalala hé!

Bij ons in het wilde westen
Is een leuke prater
Laura speelt graag mee
Zeker met water

En van je hele hele hela holalala hé!

Bij ons in het wilde westen
Hoor je veel muziek
Het maakt Melle rustig
Of heel energiek

En van je hele hele hela holalala hé!

Bij ons in het wilde westen
Staat een klimrek
Joost kan lekker klimmen
De speeltuin is zijn plek

En van je hele hele hela holalala hé!

Bij ons in het wilde westen
Is er een gevecht
Tamara lacht met kussens
En dan geniet ze echt

En van je hele hele hela holalala hé!

Bij ons in het wilde westen
Lagen we in een deuk
Geweldig genoten
Wat waren jullie leuk!

En van je hele hele hela holalala hé!

Na alle optredens hebben we nog even gedanst in de disco. Daarna gingen we lekker douchen, tandenpoetsen en naar bed.

Vrijdag 3 augustus 2018

Programma

Heel vroeg opstaan

08.00 uur: Ontbijt

09.00 uur: Ouders komen

10.00 uur: Afscheid

Bedankt voor deze super week! We hebben genoten en hopen dat jullie dat ook gedaan hebben. Hopelijk tot volgend jaar!

Leiding Otterlo week 3 2018

Daniëlle

Roel

Maxime

Marcella

Woutske

Martijn