

Vakantieverslag zomer 2018

4 augustus t/m 10 augustus 2018, locatie Dongen, 't Volderke

Dit verslag is samengesteld door:

Anno, Anastasia Berend, Jesse, Mariano, Maria, Pieter, Sylvia, Tessa en Tijn

Met medewerking van:

Leo, Maarten, Diana, Sylvia, Rebecca, Maaïke en Marijke



Stichting ROOS

Leidsevaart 16
2161 AS Lisse

giro 8114855
KvK 28081442

www.stichting-roos.nl

Zaterdag 4 augustus 2018

Programma

10.00 uur: Aankomst kinderen
12.00 uur: Kennismakingsspel
12.30 uur: Lunch
14.00 uur:
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur:
20.00 uur:

Menu

Lunch: Boterhammen
Diner: Pasta Pesto + Pasta Bolognese
Toetje: IJs (chocolade en slagroomijs)

Geschreven door: Anno en Tijn

We zijn met zijn allen aangekomen. Toen hebben we onze spullen opgeruimd en hebben we afscheid genomen van onze ouders. Hierna hebben we allenmaal wat anders gedaan. Anno heeft samen Maria een echte woordzoeker in de krant gemaakt en mens-erger-je-niet gespeeld. Het was heel spannend wie er zou winnen. Verder hebben kinderen getekend of met elkaar gepraat. Toen was het tijd voor de lunch. Tijdens de lunch hebben we knakworsten of een gekookt ei op brood gegeten samen met saus. Het was heerlijk.

Na de lunch gingen we onder de partytent in een kring zitten en zijn we officieel welkom gegeten op Hawaii met een prachtige bloemenslinger en een fruitsmoothie met bessen en banaan. Hierna hebben we een kennismakingsspel gespeeld om alle namen uit ons hoofd te leren. We gooide een hele rare flubberbal over terwijl je je eigen naam zei en de naam naar wie je hem toegooide. Na het spel wisten we een stuk beter alle namen.

In de middag hebben we een ijsje gegeten. Tijn heeft een heerlijk perenijsje en Anno een heerlijk raketijsje gegeten. De rest van de middag is er bijvoorbeeld door Tijn met Berend en Anastasia gevoetbald en heeft Anno de leiding verslagen in Pim Pam Pet. Verder zijn we naar de speeltuin geweest en hebben we genoten van de kabelbaan, glijbaan, schommels en wipkippen. Toen waren we toch wel moe en hebben we nog heerlijk genoten van drinken en rustig aan gedaan.

In de avond hebben we heerlijk pasta gegeten met groene of rode sausen lekker tomaten en komkommers, supergoed gesneden door Mariano en hebben opnieuw ijs gehad met slagroom.

Tijdens opnieuw een potje voetbal is de leiding keihard ingemaakt. Toen hebben we dit kampverslag geschreven en zo meteen gaat Leo een leuk verhaal vertellen en gaan we nog heerlijk genieten van een snack. Dan gaan we lekker douchen en naar bed. Het was een hele leuke dag en morgen wordt het nog veel gezelliger.

Zondag 5 augustus 2018

Programma

08.30 uur: Ontbijt

10.00 uur: CreaDoe

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Speeltuin

18.00 uur: Avondeten

19.00 uur: Bingo + Disco

Menu

Ontbijt: Boterhammen

Lunch: Tomatensoep

Diner: Aardappels met broccoli, boontjes en Slavink

Toetje: Vla met slagroom

Bijzonderheden

Geschreven door: Sylvia en Maria

Vandaag zijn we om 8:30 opgestaan en om 9:00 zaten we allemaal fris en fruitig aan het ontbijt. Na het ontbijt hebben we Hawaii slingers geknutseld. We hebben allemaal ons best gedaan om een mooie slinger van papier te knutselen en Maria heeft er zelfs 3 gemaakt! 1 voor haarzelf, 1 voor Marijke en 1 voor Diana. Na het knutselen gingen we met ze alle op de foto met onze mooie slinger en daarna gingen even wat drinken en wat spekjes en chocolaatjes eten. Na het snoepen konden we allemaal even wat voor onszelf doen. Sylvia heeft een mooie tekening gemaakt voor Maaike en de jongens wilde graag nog een potje voetballen. Toen was het tijd voor de lunch. Bij de lunch aten we tomatensoep met balletjes. Dit viel goed in de smaak en hebben we ook broodjes gegeten.

Na de lunch was het al bijna tijd om naar de speeltuin te gaan. Eerst hebben we allemaal onszelf ingesmeerd en hebben we een mooi roos t-shirt aan gedaan om herkenbaar te zijn. Om 14:00 stond Kees met de bus klaar om mee te rijden. We hebben veel liedjes gezongen. Toen we er waren hebben we een rondleiding gedaan om te kijken wat er allemaal was. De meisjes zijn begonnen bij de kinderboerderij en de jongens wilde graag naar het waterfietsen. Daarna zijn we met ze alle naar de glijbaan en de kabelbaan. Anastasia en Anno waren gek van de kabelbaan en Mariano kon niet stoppen met glijden van de glijbaan. Ook hebben we met zijn alle gesprongen op de trampoline. Om 16:00 was het tijd om een ijsje te halen en hebben in de schaduw ons ijsje opgegeten en gewacht op Kees.

Toen we terug kwamen was het tijd om te relaxen. Iedereen heeft een boekje gelezen of een spelletje gespeeld. En toen stond daar de catering met de aardappels en de groente. Vooral de broccoli vond iedereen heel lekker. Het toetje was vla met slagroom en iedereen heeft zijn buikje rond gegeten.

Nu is het alweer tijd voor de bingo. Er staan vele mooie prijzen op ons te wachten en daarna nog even swingen op K3 en ernst en bobbie! Daarna is het tijd voor bed en gaat iedereen hopelijk lekker slapen. Vandaag was in ieder geval een top dag!

Maandag 6 augustus 2018

Programma

08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: CreaDoe
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Waterspelletjes doen
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: limbodansen en disco
20.00 uur: chips eten en muziek luisteren

Menu

Ontbijt: brood met hartigheid en zoetheid
Lunch: broodje ei
Diner: echt Hawaïiaans, Chicken Tonight
Toetje: ijs of vla, we mochten zelf kiezen

Bijzonderheden

Het was vandaag erg gezellig, maar wel erg warm, dus deden we rustig aan. We begonnen de dag met ochtendgymnastiek in de schaduw van een boom. Om extra af te koelen gingen we lekker zwemmen. Er was een hoge glijbaan en we hadden een flamingo mee. Morgen gaan we naar een nog groter zwembad!

Bij de waterspelletjes en het limbodansen deden we jongens tegen de meisjes. Het was spannend maar uiteindelijk won iedereen. De jongens en de meisjes waren even goed.

Geschreven door: Tessa

Dinsdag 7 augustus 2018

Programma

08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: CreaDoe
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: met de bus naar het zwembad
18.00 uur: Avondeten
19.30 uur: Bingo
20.30 uur: Slapen

Menu

Ontbijt: boterhammen met hier en daar een wesp
Lunch: boterhammen zonder wesp (binnen gegeten)
Diner: gebakken krielaardappelen, bloemkool en wortelen
Toetje: schepijs of vla met slagroom

Bijzonderheden

Vandaag was het de warmste dag van de week. We hebben rustig gedaan vandaag. Samen met Maaike hebben we een hoofdtooi gemaakt. Ik heb mijn naam erop geschreven, en veren en ook eentje voor Marijke gemaakt. Daarna hebben we limonade gedronken en uitgerust. Na de lunch kwam de bus en gingen we naar het zwembad. Daar was een hele snelle glijbaan. Ik ging elke keer tegen de kant aan. Er was ook een extra koud badje. Samen met Maria en Sylvia zat ik daarin. Toen we naar de bus gingen kregen we een ijsje van Anno. Heel lekker. In de bus waren we heel erg moe. Bij het huisje kregen we weer limo en toen kwam de catering. Het was heel lekker. Vooral de worteltjes. Toen mochten we kiezen tussen vla en ijs. Ik nam vla, aarbeien vla met een klein beetje slagroom.

Na de corvee deden we Bingo. Ik moest nog de parasol en toen had ik Bingo en mochten we een kadootje uitkiezen. Ik heb ook op de skelter gereden met Anno en Mariano. Het grote rondje, helemaal om het zwembad heen. En nu lekker slapen

Geschreven door: Anastasia

Woensdag 8 augustus 2018

Programma

08.30 uur: Ontbijt

10.00 uur: CreaDoe

12.30 uur: Lunch

14.00 uur: Speurtocht in het Paddenstoelenbos

18.00 uur: Avondeten

19.00 uur: Skelteren

20.00 uur: Dansen

Menu

Ontbijt: Boterhammen

Lunch: Hawaï tosti

Diner: Pannenkoeken

Toetje: bolletjes vla, roze vla of chocoladevla

Bijzonderheden

Vannacht heeft geregend en geonweerd. Ik was wakker geworden van het lawaai. Ik werd door Maarten wakker gemaakt en toen zei ik: Goedemorgen Maarten. Toen ging Maarten met Jesse en ik de kamer uit. We hebben dierenmaskers gemaakt. Die hebben we toen opgedaan en we zagen er goed uit. En ik heb Maarten laten schrikken, maar Rebecca stond ervoor. We hebben Hawaï tosti gegeten, met ananas en kaas en ham. En toen zijn we naar het bos gegaan. In het bos zagen we Sylvia achter een boom staan, in een roze pak van een olifant. We zagen allemaal roze keutels liggen en die zijn we gevolgd. We hebben chips gegeten. Pieter is geschrokken van het schrikdraad en de olifant. Vanmiddag hebben we gespeeld in de speeltuin, en heb ik Maarten in het zwembad geduwd. Ha.

Diana had allemaal pannenkoeken gebakken en ik heb er eentje met appel op gegeten en eentje met heel veel poedersuiker.

Het allerleukste vind ik met Rebecca keihard dansen. De muziek op de achtergrond is lawaaiig. Mijn favoriete liedje is Leef van Andre Hazes.

Ik heb ook skelter gereden en ik mag een waterspuit mee naar huis nemen.

Geschreven door: Tijn

Donderdag 9 augustus 2018

Programma

08.30 uur: Ontbijt
10.00 uur: CreaDoe: t-shirts maken
12.30 uur: Lunch
14.00 uur: Safaritocht
18.00 uur: Avondeten
19.00 uur: Bonte Avond

Menu

Ontbijt: Boterhammen
Lunch: Pannenkoeken van gisteren en boterhammen
Diner: Patat op tafel met een kroket of frikandel
Toetje: IJs of vla met slagroom

Bijzonderheden

We hebben op t-shirts getekend. En we mochten overal onze naam op zetten. Pieter heeft alle hoofdsteden op het shirt van de leiding geschreven. In de middag gingen we met een huifkar en een range rover op safaritocht. Helaas regende het heel er hard, maar onder leiding van Tijn hebben we heel hard gezongen. Zo hoorde we het onweer niet. Onderweg zagen de chauffeurs een paar keer een wild zwijn. Maar toen wij gingen kijken was die al weg. Wel hebben we een auto gezien die in de modder was gezakt en er niet meer uitkwam. We hebben even gestopt, en gebeld naar iemand die ging helpen. Wij gingen toen limonade drinken en chips eten. In het huisje gingen we schminken. Pieter was een piraat. De meisjes wilden bloemen op hun gezicht. Ook mochten we de leiding schminken. Samen met de leiding hebben we de bonte avond gedaan. Het was heel erg gezellig. Mariano was de spreekstal meester en hij ging een grap vertellen. We moesten erg hard lachen. Eerst was het liedje Hupsakee, door Sylvia, Berend, Anastasia, Maaïke en Sylvia. Maria ging samen met Rebecca goochelen en we wisten niet hoe dat kon. Berend ging schermen, want hij gaat naar de Olympische Spelen. Samen met Diana had hij echte ridderkleden aan. Het was heel mooi. Op het liedje 'Leef' van Andre Hazes ging Tijn breakdance doen. Echt heel ingewikkeld. Iedereen mocht mee doen. Pieter ging het liedje van Jan Smit meezingen. Dan kan hij heel goed. En toen kwam de leiding met de Olifantendans. Haha, dat was een raar gezicht. Ook deed de leiding K3 Oja Le Le, of zo iets. Die hadden hele rare pruiken op. We hebben heel hard geklapt. Toen kwam Anno en hij deed Rosanna van Nick en Simon. Heel erg mooi. Jesse ging heel hard dansen op Gangnam Style. Wauw, dat kan hij heel goed. Tot slot gingen we allemaal dansen, samen met Tessa en Maria. Het was een leuke dag.

Vrijdag 10 augustus 2018

Programma

Heel vroeg opstaan

08.00 uur: Ontbijt

9.00 uur: Ouders komen

10.00 uur: Afscheid

Vandaag hebben we een bijzonder ontbijt gehad: 'Alles op tafel'. Dat was een beetje raar want ook de vla en alle fruit stond op tafel. De kinderen en hun begeleiders hebben gisteren al hun spullen ingepakt. De leiding had alle spullen van Roos alvast bij elkaar gezet, want om 9 uur komt de auto om alles weer op te halen.

Het was een leuke week, alle kinderen bedankt voor de gezelligheid en de leiding bedankt voor alle hulp en tot volgend jaar!



Groeten Marijke, kampleider